

Preek over Kolossenzen 3:17

- Schildwolde, 15 juni 2014
- Kees van Dusseldorp
- Viering HA

Liturgie:

Votum en groet

Ps.125:1,2 [Wiekslag 5-8]

Wetslezing

Ps.37:1,2

Gebed

Lezen: Kol.3:1-4:1

Ld.330:1

Preek over Kol.3:16-17

Ld.252:1,2

HA-formulier 3

Ps.63:1 (na gebed)

Ps.63:2 (bij het brood)

Ps.63:3 (bij de wijn)

Gebed

Collecte

Gz.102a:3,5

Zegen

Gemeente van Christus,

** het woord van de Christus centraal

U bezit een kostbare schat. Nog waardevoller dan liefde. Het is een bron van blijdschap en geluk.

U kent het geheim van het leven. Dat de toekomst voor je opent. Tot over de grens van de dood heen.

In uw hart woont een levende hoop. Die u moed geeft op uw levensweg. En die uitstraalt naar de mensen om u heen.

Want u kent Jezus Christus. U kent de weg, u kent de waarheid, u kent het leven. Jezus Christus die ons bekend gemaakt heeft met de Vader. Die ons binnengebracht heeft in het hemelse leven. Die ons leven vult met goddelijke liefde.

U bezit een kostbare schat. Nou ja..., de gemeente van Christus bezigt een kostbare schat. De een beseft daar iets van. Een ander vermoedt er iets van. Een derde snapt het een beetje, maar doet er weinig mee. En een vierde heeft eigenlijk geen idee waar het over gaat.

Mag ik zeggen dat het die schat is, die u en jou hier brengt? Dat je ernaar verlangt om voor het eerst of opnieuw de liefde van God door Jezus Christus te ervaren? Dat je je aangetrokken voelt door het geheim van het leven dat de Heer brengt? Dat is misschien te positief. Je kunt ook om andere redenen hier in de kerk zitten. Omdat je moet. Omdat het zo hoort. Vanwege de gezelligheid of het gebouw.

Maar ik mag wel zeggen dat het die schat is, waar het in de kerk om draait! Het is Jezus Christus, om wie wij onze kerkdiensten houden, het evangelie verkondigen, van elkaar houden en het avondmaal vieren. Het is Jezus Christus, waar Paulus in zijn brief aan de Kolossenzen voortdurend over schrijft. Over zijn glorie, over de verlossing die hij bracht, over de hoop die hij geeft, over de centrale plek in de wereld en de geschiedenis die Jezus Christus heeft. En over de richting en de kleur die je leven krijgt, wanneer je je richt op Jezus Christus.

In de praktijk valt het echter veel christenen niet mee, om het dagelijks leven in het licht van Christus te zetten. Hoe houd je het vast, je enthousiasme voor de Heer, waarmee je ooit belijdenis hebt gedaan? Hoe blijft de hoop levend, wanneer je steeds weer teleurstellingen tegenkomt? Hoe blijft je focus op Jezus gericht, als je aandacht en je energie door zoveel andere dingen wordt gevraagd?

Paulus heeft in zijn brief alle schijnwerpers op Jezus Christus gezet. De schat glanst en straalt je tegemoet. En dan roept hij zijn lezers op: 'Laat het woord van de Christus in al zijn rijkdom in jullie wonen'. Dat is de centrale opdracht die voortkomt uit alles wat hij over Jezus Christus heeft geschreven. Het woord van de Christus! Zijn onderwijs, zijn beloften, zijn liefde, zijn bevrijding. Het is het heil, het is Christus zelf! Zorg ervoor dat dat woord van de Christus maar niet even bij jullie op bezoek komt, en ook niet voor een periode bij jullie logeert, maar dat het in jullie komt wonen! Heel persoonlijk. En gezamenlijk. In al zijn rijkdom. Blijvend.

** met het hoofd

Maar hoe doe je dat? Wat is onze, wat is mijn verantwoordelijkheid bij deze opdracht? Gebruik je hoofd. Dat is het eerste. De eerste uitwerking die Paulus aan deze opdracht geeft: 'Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid.' Een gemeente die leeft bij Christus is een gemeente waar zijn woord in circulatie is. Het evangelie is geen vastgeroeste theorie, geen overbekende boodschap, geen ingewikkelde waarheid. Het is levende kennis van Jezus Christus, waar mensen iets mee kunnen. Ze leggen de verbinding tussen Christus en het praktische leven, ze spreken erover. Ze denken erover na, bestuderen de betekenis ervan en praten erover. Naar elkaar en naar anderen toe.

'Onderricht elkaar'. Met het inzicht dat je hebt opgedaan in de woorden van de Christus kun je elkaar dienen. En dan gaat het niet alleen om theologische inzichten, maar ook om wijsheid in het leven met de Heer. Je kunt elkaar helpen om te groeien in de kennis van Jezus Christus. Niet door de betweter uit te hangen. Of door overal de antwoorden op te geven. Daar leert een ander meestal niets van. Maar wel door na te denken hoe een ander groeien kan in wijsheid. Dat begint bijna altijd met vragen stellen. En uitnodigen om vragen te stellen.

En 'vermaan elkaar'. Laat elkaar niet los als iemand fouten maakt, schrijf een ander niet af als zij keuzes maakt waar je vraagtekens bij hebt, keer je van elkaar niet af als je merkt dat de verschillen toenemen. Een spannende opdracht. 'In alle wijsheid', schrijft Paulus er niet voor niets bij. Daar moet je om bidden en naar zoeken. Maar wel belangrijk voor de kwaliteit van de gemeente. Voor het wonen van de woorden van de Christus in de gemeente.

** met het hart

De opdracht van Paulus geldt ook voor ons: 'Laat het woord van de Christus in al zijn rijkdom in jullie wonen'. Dat doe je niet alleen met het hoofd. Door met elkaar te praten over Jezus Christus. Je doet het ook met het hart. Door te zingen van de Heer. 'Psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft', schrijft de apostel. Een royale opsomming, die niet beperkend, maar uitnodigend werkt.

Psalmen, die kennen we. Maar let erop dat Paulus dit verbindt aan de woorden van de Christus. Hoewel de naam van Jezus Christus in de psalmen niet voorkomt, zingen wij ze met het oog op Hem. Je Heiland komt in de psalmen naar je toe. Leer ze kennen, zing ze mee, of je de melodieën nu mooi vindt of niet.

Hymnen, lofliederen die bekend en geliefd zijn in de christelijke gemeente. Gezangen uit de traditie van de kerk. Zoals wij ze hebben in het kerkboek, liedboek, Johannes de Heer-bundel en noem maar op.

En liederen die de Geest u ingeeft. Nieuwe liederen die gemaakt worden. Al is het maar voor een enkele gelegenheid.

Zing je wel? In de kerk? Van harte? En in je huis, tuin en keuken? Zingt het in je leven? Paulus formuleert het als een opdracht om te zingen. Want in het zingen gaat je hart open. In het zingen wordt je hart geraakt. En verbonden met de Heer. Zodat het woord van de Christus in ons komt wonen. In het zingen komen het evangelie in circulatie. Je zult merken dat je kennis van Christus zich verdiept.

** met de handen

Christus, de kostbare schat van de kerk. 'Laat het woord van de Christus in al zijn rijkdom in jullie wonen'. Dat doe je met je hoofd. Door te spreken over de Heer. Dat doe je met je hart. Door te zingen van je Heer. Dat doe je met je handen. Door te leven met de Heer. 'Doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Heer Jezus', schrijft Paulus. Alles wat je doet, doe het in de naam van de Heer. Er is geen onderscheid tussen zondag en maandag, tussen kerkdienst en dagelijks leven. Overal vertegenwoordig je de Heer. Overal laat je je leiden door de Heer.

Paulus maakt het heel praktisch door de naam van de Heer te verbinden aan hoe je als man en vrouw in het huwelijk met elkaar omgaat. Hij verbindt de naam van de Heer aan hoe je in het gezin met elkaar omgaat, ouders en kinderen, kinderen en ouders. Hij noemt de naam van de Heer bij de arbeidsverhoudingen tussen heren en slaven. Huwelijk, gezin, werk. De eerste netwerken waarin je leeft. Alles wat je doet, doe het in de naam van de Heer. Zoek naar de wil van de Heer.

Met je hoofd, met je hart en met je handen. Dat zijn de middelen die je hebt om aan het werk te gaan met de opdracht. Hier ligt je verantwoordelijkheid om het woord van de Christus rijkelijk in ons te laten wonen. Het evangelie komt in circulatie. Het is Jezus Christus, om wie wij onze kerkdiensten houden, het evangelie verkondigen, van elkaar houden en het avondmaal vieren. De kostbare schat bewijst zijn waarde. Tot eer van de Vader.