

Preek over Openbaring 1:4b:

- Schildwolde, 14 juni 2015
- Kees van Dusseldorp
- Viering HA
- bevestiging KW-jeugdwerker

Liturgie:

Na mededeling overlijden Ps.62:1

Votum en groet

Ps.62:4,6

Wetslezing

Ps.102:11,13

Gebed

Lezen: Openb.1:4-8

Ex.3:13-17

Preek Openb.1:4b ... *van Hem die is, die was en die komt...*

Ps.96:6,7,8

Viering HA

- Lezen formulier 2
- Gz.37:1 voor gebed
- Gz.37:6,2 na gebed
- Opwekking en breken/schenken**
- Ps.63:3
- Viering**
- Dankzegging (1)
- Ld.20:1,2,7

Bevestiging Kerkelijk Werker

Gz.167:1

Gebed

Collecte

Ps.98:2,4

Zegen

Gemeente van Jezus Christus,

** Jezus (avondmaal) plaatst ons voor God zelf

In de viering van het avondmaal wordt onze aandacht gevraagd voor Jezus. We gedenken zijn lijden en sterven, dat ons het leven bracht. Brood en wijn verwijzen naar zijn lichaam en bloed, die hij gegeven heeft tot verzoening van onze zonden. Ons eten en drinken vernieuwt de verbondenheid met onze Heiland. Het actief opstaan en naar voren gaan in de Kandelaar kun je zien als een belijdenis, dat je het van Christus verwacht. Zoals de rust van het zitten in de kerkzaal iets laat zien van de vrede die Hij heeft gebracht. En als je nog niet aan de viering meedoet, word je toch bepaald bij wat Jezus heeft gedaan en wie Hij voor je is.

Vanmorgen wil ik u graag een stap verder helpen. Want het avondmaal heeft ook iets met God zelf te maken. De Almachtige. De Onveranderlijke. De Eeuwige. De Heilige Liefde. Daarmee bedoel ik niet dat Jezus niet zelf God is. Nee, ik bedoel, dat Jezus ons voor de Vader plaatst. Zoals Johannes schrijft: 'Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.'

Wie zich aan Jezus verbindt, die komt voor God te staan. Wie zich door Jezus laat redden, die leert God kennen. Inderdaad, de God die door geen mens gezien is, maar die zelf elk mens kent en doorgrondt. Onze woorden over God schieten altijd tekort. Ons besef van God is vaak zo zwak en eenzijdig. Ons contact met God is soms zo verwarrend.

En toch, hoewel wij mensen zijn en Hij God, heeft Hij zich bekend gemaakt. Met bijzondere woorden: 'Ik ben het die is, die was en die komt'. Krachtige woorden. God die is. God die was. God die komt. Woorden die ons te boven gaan. En die ons tegelijk te denken geven. En te voelen. Door Jezus Christus leren we God kennen. Jezus plaatst ons voor de Vader. Zijn Vader en onze Vader. De Almachtige. De Eeuwige.

** nieuwe invulling van verbondsnaam

We lezen in de Bijbel vaker dat God zichzelf voorstelt. Maar slechts twee keer presenteert Hij zich op zo'n bijzondere manier. In Openbaring zegt God zelf: Ik ben het die is, die was en die komt. Daarom kan Johannes die woorden gebruiken in zijn zegengroet. In deze woorden klinkt de echo van die eerste bijzondere kennismaking. Ten tijde van Mozes. Toen God op verzoek van Mozes zichzelf benoemde: 'Ik ben die er zijn zal. Ik ben die ik ben.' Dat komt bij elkaar in de bijzondere naam JAHWEH, die in het Oude Testament zo vaak gebruikt wordt.

Het klinkt bijzonder: 'Ik ben die ik ben'. We hebben het leren begrijpen als een aanduiding van Gods aanwezigheid. 'Ik ben er'. We hebben het leren begrijpen als een uiting van Gods goddelijkheid: 'Ik ben de bron van alle bestaan.' We hebben het leren begrijpen als een verwijzing naar Gods trouw: 'Ik blijf dezelfde en doe wat ik beloof'. We hebben het leren verstaan als een bemoediging, 'Ik zal er zijn, waar je ook bent'.

In Openbaring klinken dezelfde klanken. God zegt: Ik ben het die is, die was en die komt.' Zijn aanwezigheid, zijn goddelijkheid, zijn trouw, zijn zorg: het klinkt er allemaal in door. Met warmte en met kracht. Met heiligheid en met liefde. Bij die God brengt Jezus ons.

** Hij die komt

Het is de echo van de verbondsnaam JAHWEH. Tegelijk zit er in deze zelfaanduiding van God nog iets bijzonders. Dat is dat laatste stukje. 'Ik ben het die komt'.

Het is verrassend, omdat in de joodse traditie wel gesproken werd van God die was, die is en die zal zijn. God is de God van verleden, heden en toekomst. Maar hier krijgt het net even een actievere en meer dynamische klank: God is de God die komt. Want God is niet altijd aanwezig, zoals een rots bestaat, of zoals het heelal bestaat. Als een ding dat er gewoon is. God is, ook in zijn eeuwigheid, actief en betrokken. Hij is de God die komt.

Het is ook verrassend, omdat wij vaker stilstaan bij de wederkomst van Jezus Christus, maar niet zo vaak bij het komen van God. Toch lezen we in de Bijbel wel over. Dat God komt, als zijn maat vol is met het onrecht en de goddeloosheid van de mensen. Dat God komt om zijn kinderen te bevrijden uit de greep van het kwaad, uit de ellende van deze wereld. Dat God komt om alles nieuw te maken.

Het komen van God is een van de grote lijnen uit het boek Openbaring. Wat worden er een rampen aangekondigd! Oorlogen en aardbevingen, honger en uitputting. Het hangt samen met het komen van God. De oordelen van God gaan over de wereld. Maar niet zonder redding van zijn kinderen. En met de oproep tot bekering voor wie op de verkeerde weg is. En met de glorie voor zijn complete en gezuiverde volk. Bij alles wat er aan gebrokenheid en lijden komt: 'Weet dat ik het ben! Ik ben het die komt!'

** God omringt ons

Jezus brengt je bij de Vader. Hij plaatst je voor God. Door avondmaal te vieren groeit niet alleen je verbondenheid met Hem, maar ook je Godsbesef. Voor alle momenten en alle plekken van je leven. God is erbij!

Hij die de Eeuwige en de Almachtige is, Hij begroet je met genade en vrede. Zo begint Johannes zijn bijbelboek. Zo beginnen wij vaak de kerkdienst. Genade en vrede van hem die is, die was en die komt! Juist in Jezus Christus leer je God kennen. En in Jezus Christus laat God zich aan jou zien. Hoe diep en hoe troostvol wordt dan die krachtige zelfpresentatie van onze God: 'Ik ben de God die is, die was en die komt.'

De God die nu en hier aanwezig is, is ook de God die er vroeger was. En die zijn beloften heeft gegeven. En Hij is de God die komt. Om zijn werk in jou en in onze wereld te voltooien. Hij is, was en komt. De God van hier en nu, is de God van het begin. En de God die het doel bereikt. De God van jouw begin is de God van je einde. De God van hier en nu, is ook de God van je doop. En de God van je toekomst. Voel je hoe die God jou omringt met zijn aanwezigheid? Hij omarmt je leven. Hij kent je verleden en opent je toekomst.

Nadenken over wie God is, wordt ons snel te groot. Het Godsbesef dreigt sterk te versralen. Hoe goed is het dat we Jezus Christus kennen! En het avondmaal vieren. Om opnieuw bij God bepaald te worden. Hou dit vast: God is de God die is, was en komt. Hij is de God van hier en nu, Hij is de God van de eeuwen achter ons, Hij is de God die zijn plan van heil en recht actief uitvoert. Kom aan de tafel van zijn Zoon. En besef opnieuw: God zelf omringt mijn leven.