

Preek over Rom.8:38-39

- Schildwolde, 22 mei 2016
- Kees van Dusseldorp
- openbare geloofsbelijdenis

Liturgie:

votum en groet

Ps.98:1,2

gebed

lezen: Joh.15:1-8

Rom.8:31-39

Ld.477 *Geest van hierboven*

preek over Rom.8:38-39

zingen: *Belijdenis (Sela)*

lezen formulier CGK

Opw.687 *Heer leer mij uw weg*

bijdrage namens ouders

vragen formulier GKV

ja-woord, knielen, persoonlijke zegen

zegen

Opw.710

persoonlijk woord

bijdrage Elize

geloofsbelijdenis

Ps.22:10,12

gebed

collecte: Dit Koningskind

Gz.163 *Ik bouw op U*

zegen

Gemeente van Christus,

\*\* belijdenis van geloof

Het spreekt niet vanzelf dat jongeren tot deze keuze komen. Er zijn in Nederland meer jongeren van hun leeftijd die niet tot zo'n geloofsbelijdenis komen. Sommigen, omdat ze denken niets met God te maken te hebben. Anderen, omdat ze wel geloven dat God bestaat, maar het niet nodig vinden om dat aan iedereen te laten weten. En weer anderen, omdat ze wel vermoeden dat God er is, maar het niet zeker weten. In ieder geval niet zeker genoeg om een duidelijk 'ja' te laten horen op de vraag: wil je christen zijn?

Dat laatste hoor ik ook bij jongeren die in een christelijke omgeving zijn opgegroeid. Maar niet tot een persoonlijke geloofsbelijdenis komen. 'Ik weet het niet zeker. Ik twijfel nog zo vaak. Wie zegt mij dat het waar is? Er zijn nog zoveel andere verhalen. En andere keuzes. Hoe kan ik een belofte doen voor mijn leven? Ik wil me nog niet binden aan een geloof of aan een kerk. Ik houd niet van mensen die alles zeker lijken te weten. Het blijkt nogal eens, dat het anders ligt.'

En deze jongeren dan? Weten die alles zeker? Nee. Ik mag wel zeggen, dat ze alle vier op hun eigen manier hebben geworsteld met vragen en twijfels. Nu is het zeker iets van onze tijd, om daar aandacht aan te geven en ruimte voor te maken. Ik vind dat positief. Als je zulke vragen toelaat, groei je in overtuiging en zul je ook met anderen over geloofsvragen kunnen spreken.

Tegelijk is belijdenis doen geen uiting van eigen zekerheid, maar van geloof. Het is geen show van persoonlijke overtuiging, maar een toevertrouwen van je leven aan je Vader in de hemel, een verbondenheid met je Heer en Heiland Jezus Christus en een gebed om de leiding en liefde van de Heilige Geest.

Jullie kozen voor deze dienst een tekst met grote woorden. 'Ik ben ervan overtuigd dat niets of niemand ons zal kunnen scheiden van Gods liefde in Jezus Christus.' Aan de ene kant ligt er een verbinding. Jullie ja-woord heeft dezelfde kern. Aan de andere kant ligt er een verlangen: zo stevig en rustig als Paulus zegt, zo wil je het ook leren ervaren.

Ik wil vanmiddag deze geloofsbelijdenis van Paulus onder de loep nemen. Voor jullie: als bemoediging om straks 'ja' te zeggen. Voor ieder die al eerder belijdenis heeft gedaan: als vernieuwing van je geloof. En voor ieder die geen belijdenis heeft gedaan, of bij wie het geloof in de loop van de tijd naar de achtergrond is geschoven: dat je leert verlangen naar de liefde van God en komt tot jouw antwoord van geloof.

\*\* het geheim in Christus

Ik zat niet in jullie whatsapp-groepje. Maar ik heb wel begrepen dat er heel wat berichtjes rond zijn gegaan. Er gaat heel wat voorbereiding aan vooraf. Hoe willen we de liturgie graag invullen? Welke mensen nodig ik uit? Welke kleren trek je aan? Daaronder ligt de veel diepere voorbereiding van de belijdeniscatechisatie van het afgelopen seizoen. En de vragen waar je voor jezelf mee bezig bent geweest. Zo'n openbare geloofsbelijdenis komt niet zomaar uit de lucht vallen.

Dat geldt ook voor de sterke belijdenis van Paulus: 'Niets of niemand kan mij scheiden van Gods liefde in Jezus Christus.' Dat zeg je niet zomaar. Daar gaat een heel verhaal aan vooraf. Ik wil dat verhaal kort schetsen, zodat je kunt meemaken hoe Paulus hiertoe komt. En dat je door Gods Geest daarin laat meetrekken.

Het eerste deel van Romeinen draait om de toekomst van mens en wereld. Paulus ziet heel veel ellende, onrecht en gebrokenheid. Hij analyseert dat en komt tot de conclusie: de problemen in de wereld komen ten diepste voort uit de slechtheid van de mens. Je bent een zondaar en gaat met je gedrag en woorden in tegen Gods recht op jouw leven en jouw wereld. Geen wonder dat er problemen ontstaan. Het is dus noodzakelijk dat er iets aan de mens gebeurt. Dat doet God door Jezus Christus. Die heeft het wortelprobleem, de zonde, aangepakt. Daarom is er bij Christus redding te vinden, vrijheid en vrede. Zo gaat er in Christus een toekomst voor je open, die ruimschoots opweegt tegen het lijden dat je hier ook mee kunt maken. Wie bij Jezus hoort, leeft in de ruimte van Gods liefde. Een nieuw leven, naar Gods recht. Dat is een zaak van leven of dood. Jezus is het geheim van Gods liefde.

Zo legt Paulus je levensschip vast aan één anker: Jezus Christus. Dat lijkt niet veel. Maar het is je enige redding. Jezus Christus is het anker. Een anker dat niet slipt. Een anker dat houvast geeft als het schip er goed aan verbonden is. De ankerketting is het geloof, je verbondenheid met Jezus Christus. Ieder die gelooft, is 'in Christus', schrijft de apostel steeds. In Christus toen die afrekende met de zonde. In Christus toen Hij de dood overwon. In Christus zul je zijn als Gods glorie zichtbaar wordt. Je geloof is de ketting die je verbindt aan het anker Jezus Christus. Je toekomst ligt vast buiten jouw onzekerheden of jouw redeneringen. Het ligt vast in Hem, die Gods liefde aan je heeft gegeven.

\*\* de kracht van Gods liefde

In Jezus Christus ben je gered. In Jezus Christus gaat de toekomst voor je open. Dat zijn geen feiten, maar toezeggingen. Gezekerde beloften. Geloof is niet meer dan dat je die aanvaardt. En je daarmee openstelt voor de kracht van Gods liefde. Want Jezus Christus is niet alleen maar een historisch persoon. En je redding is geen administratieve notitie of je verzekeringspolis voor de eeuwigheid. Gods liefde is een kracht voor vandaag. Een bron die warmte, liefde, wijsheid en hoop geeft.

Gods liefde is een kracht. Het is het begin van je leven: Hij heeft je gewild. Hij heeft je gemaakt. Hij heeft je geroepen. Hij is ook het doel van je leven: Hij heeft je bevrijd. Hij heeft je deel gegeven aan zijn zaligheid. Dat is wat Jezus Christus voor je heeft gedaan. Dat is wat Hij je toezegt. Elke keer als Hij aan het woord komt. Geef Hem dan je ja-woord. Het is geen ja-woord op jouw godsdienst of religie. Misschien ben je helemaal niet zo religieus. Het is geen ja-woord op jouw overtuiging of inzicht. Misschien weet je het helemaal niet zo zeker. Het is je ja-woord op Gods liefde. Ondanks alles geloof je dat je daarin gelukkig wordt. Het is je ja-woord op zijn beloften, ooit in de doop aan jullie verzegeld. Daartoe nam Hij het initiatief.

Het vele wat Paulus schrijft over God, inclusief alles over Gods gerechtigheid en Gods oordeel, vat hij uiteindelijk samen met de liefde van God. Prachtig is dat. Die liefde van God is niet alleen iets om te bezingen. Het is iets om van te leven. Het heeft een kracht. Wie zich geliefd weet, kan zich aan een ander geven. Wie zich gezien weet, kan om zich

heen kijken. Wie zich gered weet, is voor de duivel niet bang. Wie zich aanvaard weet, is gemotiveerd om offers te brengen en radicale keuzes te maken.

Zo komt Paulus tot zijn sterke uitspraken. En zo vind ook jij de weg naar het leven met God. *Laat je liefhebben door God in Jezus Christus!* Gods liefde is sterker dan dood of leven, dan toekomst of verleden, dan mensen of machten. Want Jezus Christus leeft. Daarom kun jij leven, hoe de omstandigheden ook zijn. Gefeliciteerd met Jezus Christus! Gods liefde is levenskracht.

\*\* niet blind

Het zijn grote woorden, die Paulus opschrijft. En het blijven grote woorden als ik ze herhaal. 'Ik ben er zeker van dat niets of niemand mij van Gods liefde kan scheiden.' Deze woorden vormen een belijdenis. Ze klinken ook mee in jullie ja-woord. Maar is dit wel realistisch? Spreken over Gods liefde in een wereld vol haat en geweld, en midden in levens van mensen die te kampen hebben met ziekte en verlies? Is het wel realistisch om te spreken van zekerheid, zelfs over de grenzen van de dood heen, terwijl er nog zoveel in je leven kan veranderen?

Toch maakt geloof niet blind. Vrede met God betekent niet dat je op alle vragen een antwoord hebt. Geloof is ook geen tovermiddel om je voor problemen te beschermen. Zekerheid en vertrouwen zijn niet alleen voor oudere mensen die veel ervaring hebben met God. Voor Paulus is het juist andersom. Hij schrijft over 'tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard'. 'Wij zijn net slachtoffers', schrijft hij met een verwijzing naar het oude testament. Hij ziet het, walst er niet overheen, maar benoemt de harde realiteit van het leven. Het is zijn band met Jezus Christus die hem daartoe het lef geeft. Door de onverbreekbare liefde van God, zie je des te scherper wat er in de wereld aan de hand is. En ben je nog meer betrokken bij mensen die slachtoffer zijn van leed en geweld. Want je weet: ik heb een machtige Vader. Midden in het leven houdt Hij mij vast.

Het leven kent veel problemen. De wereld gaat meestal niet rechtvaardig en barmhartig met mensen om. Ook jullie zullen moeilijke dingen meemaken. God heeft niet beloofd dat Hij je daarvan vrijwaart. Geloof maakt ons niet blind. Maar God heeft wel laten weten, dat Hij erboven staat en dat je in zijn liefde leven mag, hoe je omstandigheden ook zijn. Je bent van Hem. Daar wil je wel ja tegen zeggen.

\*\* een opdracht

Openbare geloofsbelijdenis is een antwoord op Gods liefde. Een antwoord waartoe de Heilige Geest je heeft gebracht. Wij zijn er blij mee. En de engelen juichen mee. Het bijbelwoord van vandaag geeft woorden aan jullie en ons geloof. Maar het mooie is, dat zo'n bijbeltekst dan ook zelf wat gaat zeggen. De Heer gaat door zo'n tekst ook met je aan het werk. Want je wordt meegetrokken in de wereld van God, als je gehoor geeft aan zijn Woord. De tekst die jullie aansprak, wordt een tekst die jullie aanspreekt. Er ligt een opdracht in.

'Ik ben ervan overtuigd', schrijft de apostel. Eigenlijk staat het er nog scherper: 'ik heb mij ervan laten overtuigen dat niets of niemand ons zal kunnen scheiden van Gods lief-

de.' Ik heb mij ervan laten overtuigen. Het is alsof Paulus zegt: 'ik hoorde het steeds weer. Maar ik wilde er niet aan. Ik snapte het niet. En ik dacht dat ik er niets mee kon. Ik had er nog zoveel vragen bij. Maar ik kon er niet meer onderuit. Het drong zich aan mij op. God heeft ons echt liefgehad! Ik kan geen andere conclusie trekken als ik nadenk over de wereld. Als ik nadenken over de mens. Als ik stilsta bij de persoon van Jezus Christus en wat Hij heeft gedaan. Ik heb mij ervan laten overtuigen. Mijn vragen en gedachten heb ik even niet de leiding gegeven.'

Het is een opdracht voor ieder. Maar ik geef het in het bijzonder aan jullie mee. Laat je steeds weer overtuigen van Gods liefde! Gebruik de GGG-methode van de Heilige Geest: gebed, gesprek en gemeente. Gebed: blijf je omgang met de Heer onderhouden, of je nu veel van zijn aanwezigheid ervaart of niet. Gesprek: blijf medechristenen zoeken om te praten over je leven, je keuzes, je ervaringen en je inzichten. En gemeente: neem een actieve plek in binnen de kerk waar je bijhoort. Om het evangelie te horen, te bewaren en te brengen in deze wereld. Gebed, gesprek en gemeente, de GGG-methode van de Heilige Geest. Zodat je ervan overtuigd blijft dat niets je kan scheiden van Gods liefde. Zodat je groeit in vertrouwen en rust. Want geloof is geen verzekering, die je eenmalig afsluit bij je openbare geloofsbelijdenis en vervolgens door een vaste premie rechtsgeldig houdt.

Nee, geloof is liefde voor de Heer. En zoals het voor geliefden geen straf is, om te genieten van elkaars aanwezigheid en te investeren in elkaars betrokkenheid, zo is het ook geen straf om te luisteren naar de stem van Gods liefde. Door stil te worden bij Jezus Christus en je te laten vullen door zijn Geest. Dat is de opdracht die bij openbare geloofsbelijdenis hoort.

\*\* ruimte om te leven

Ik vind dat het mooie van Gods Woord. We kiezen een tekst uit om iets mee uit te drukken. En vervolgens komt die tekst zelf tot leven en krijgt die wat te zeggen. Dat doet de Heilige Geest. De aanspraak is een duidelijke opdracht: zoek de liefde van God, en laat je ervan overtuigen. Maar in de aanspraak hoor ik ook een krachtige belofte. Ik ben bij je. Ik blijf bij je. Want niets of niemand kan op tegen mijn liefde voor jou.

Het is niet de kracht van ons geloof, dat ons staande houdt. Het is de kracht van Gods liefde. We zetten geen handtekening onder ons CV op het gebied van geloof en kerk: ik weet voldoende, ik heb mijn jaren catechisatie gehaald. Nee, we zetten een handtekening onder de CV van onze Heer Jezus Christus. Ik ben zeker van Hem! Niet wij zijn onoverwinnelijk en onze woorden onfeilbaar. Maar zijn liefde is niet te overwinnen. 'Ik ben bij je'. De gouden draad van het verbond klinkt ook hier: Ik ben je God, wees jij mijn kind.

Zo is het vandaag een feestdag. Omdat de Heilige Geest jullie tot geloof brengt: Heer, ik ben uw kind, wilt u mijn Vader zijn! Zo is het een feestdag op de liefde van God. Jullie leven ligt onder de koepel van Gods liefde. Leef onder die koepel! Zoek Hem in alle omstandigheden. Laat je overtuigen van zijn liefde in Jezus Christus. En ga in vrijheid en met lef de weg van je leven. Ga met vertrouwen en in geloof. Ga je weg, zingend van Gods liefde, die door niets of niemand overwonnen wordt.

Amen

