

Preek 1 Johannes 2:27

- Schildwolde, 4 juni 2017
- Kees van Dusseldorp
- Pinksteren

Thema: 'Uw zalving is blijvend'

votum en groet

Gz.102a:1,2 [Wiekslag 5-8]

wetslezing 2 Pet.1:3-11

Ps.20:2,4

gebed

lezen: Hand.2:1-18

Gz.167 [Wiekslag 1-4]

lezen: 1 Joh.2:18-27

voor de kinderen

Opw.689

preek: 1 Joh.2:27

Ps.119:16,17,18

gebed

collecte

Ps.133

zegen

Gemeente van Jezus Christus,

** Pinksteren een feest!

Er zijn veel gemeenteleden vandaag niet. Een lang weekend weg. Even ertussen uit. Misschien naar een conferentie. Jongeren zijn op kamp. Waarom met Pinksteren? Omdat het met Pinksteren meestal mooi weer is. Logisch, gezien de tijd van het jaar. Eind mei/begin juni. Nog net voorjaar, maar vaak met zomerse temperaturen. Met kerst ligt de gemiddelde maximum temperatuur op 5°. Met Pasen ligt het gemiddelde op 14°. Met Pinksteren ligt het op 19°. Dan is het lekker om even weg te gaan.

Zegt dit iets over de temperatuur van het feest? Ik denk het wel. Kerst is een feest: God komt naar de mensen, de beloften zijn vervuld. Pasen is een groter feest: het offer is gebracht, de dood is overwonnen. Pinksteren is een nog groter feest: in de hele wereld wordt het goede nieuws van redding gebracht. Alle mensen krijgen het te horen en kunnen zich laten redden. En het grootste feest komt nog: het grote oogstfeest van de wederkomst van Jezus Christus en het herstel van alle dingen.

Pinksteren het grootste feest. Dat het met Pinksteren meestal het mooiste weer is, stimuleert het feestelijke gevoel. Dat geldt natuurlijk alleen voor het noordelijk halfrond. Maar dan nog helpt het ons om Pinksteren te vieren. Want Pinksteren is een groot feest! Ook al weten niet-christenen vaak niet wat er gevierd wordt. We vieren de uitstorting van de Heilige Geest. We vieren de verjaardag van de kerk, zou je kunnen zeggen. De geboorte van het nieuwe Godsvolk, de start van het nieuwe verbond. God die de volgende fase van zijn verlossingsplan in werking zet. Waarin zijn verlangen en bedoeling van een relatie in liefde en vriendschap met mensen een stuk verder komt.

De beelden die in de Bijbel worden gebruikt voor de Heilige Geest, maken dat feestelijke heel duidelijk. Wind, die beweging en vernieuwing voorstelt. Vuur, dat energie geeft en aanstekelijk werkt. Water, dat leven en vruchtbaarheid brengt. De duif, die symbool van reinheid en vrede is. Mooie beelden. Een geweldige realiteit. Pinksteren is een feest.

** ook persoonlijk: een blijvende zalving

Maar wat betekent Pinksteren voor een mens persoonlijk? Deel jij in dat feestelijke? Ook als het helemaal geen feest in je leven is? Maar een puinhoop, een chaos, een en al verdriet en moeite? Of om het wat scherper te zeggen: wat betekent het voor jou zelf dat de Heilige Geest is uitgestort op alle gelovigen? Heb jij de Heilige Geest? En wat kun je daarmee? In je leven van elke dag?

Ik zocht een bijbelboek voor deze weken en vond de eerste brief van Johannes. En bij de voorbereiding voor deze Pinksterpreek werd ik verrast door de tekst: 'De zalving die u hebt ontvangen, is blijvend.' Uw zalving is blijvend!

Bijna alle uitleggers zijn het erover eens: dit gaat over de Heilige Geest. Hij is de zalving van God over de gelovigen. De Heilige Geest is Gods zalving over jou en over mij. Hoe komen ze daarbij? Omdat Jezus in de Bijbel de Gezalfde wordt genoemd, omdat de Heilige Geest op hem rust. Omdat koningen, priesters en profeten in het oude verbond gezalfd werden met heilige zalfolie als symbool van aanstelling, toewijding en toerusting

door de Heilige Geest. Omdat God met Pinksteren zijn Geest heeft uitgegoten over de mensheid, zoals de profeet Joel en de apostel Petrus zeggen. Omdat Paulus in 2 Korinthiers 1 schrijft dat God alle gelovigen heeft gezalfd en de Heilige Geest heeft gegeven.

Pinksteren is een groot feest. Voor de kerk. Voor God. Voor de wereld. En ook voor jou persoonlijk! Want jij deelt persoonlijk in dat feest. Ook jij hebt de zalving ontvangen. In jou is de Heilige Geest komen wonen. Wanneer dat precies gebeurt is? Dat weet ik niet. Maar ieder die Jezus Christus erkent, heeft de Heilige Geest. Anders was je nooit tot geloof gekomen. Er zijn geen christenen zonder en christenen met de Heilige Geest. Jezus was de Gezalfde, de Christus. Aangewezen, geheiligd, toegerust. Drager en uitdeler van de Heilige Geest. En ieder die hem als de Gezalfde, als de Christus erkent, die is ook gezalfd met de Heilige Geest.

Er is wel verschil. Je kunt aan de aanwezigheid van de Heilige Geest voorbij leven en je kunt die ruimte geven. Je kunt de leiding van de Geest belemmeren en je kunt je eraan overgeven. Daarom herinnert Johannes ons eraan. Om dat besef te activeren. Zodat jij je laat vullen door de Heilige Geest. Daarom bemoedigt Johannes ons: Jullie zijn gezalfd door de Heilige, die zalving is blijvend. Johannes schrijft het aan mensen die zelf het Pinksterfeest in Jeruzalem niet hadden meegemaakt. Maar die toch de Geest van Pinksteren hadden ontvangen. Johannes herinnert hen eraan: let erop: jullie hebben die hemelse zalving ontvangen! Vertrouw die zalving dan ook. Geef er ruimte aan. En laat je heiligen en inschakelen door de Heilige Geest.

Jij bent een gezalfde van God. Gered, toegewijd, geheiligd en ingezet door de Heilige Geest. Zo deel jij in het feest! En als de Geest eenmaal over je is uitgegoten, is dat blijvend. Eens de Geest, altijd de Geest. Vertrouw op je zalving. Laat je door je zalving leiden.

** in alle hectiek

Het is een enorme bemoediging. Denk eraan: Jullie zijn gezalfd. En jullie zalving is blijvend. Laat je niet gek maken. In alle tegenwerking, in alle verwarring. Eens de Geest, altijd de Geest. Jullie zalving is blijvend.

Je moet natuurlijk wel weten tegen wie je dat zegt. Tegen de jongere, die heel negatief is over de kerk en over God? Tegen de volwassene die van geen kanten laat zien dat hij christen is? Tegen de jongere die zich niet laat zeggen dat ook hij een zondaar is? Tegen de jongvolwassene die aan de omgang met God geen plaats geeft in haar leven? Nee, dat zijn niet de mensen die Johannes voor ogen heeft. Aan hen schrijft hij: Bekeer je tot Jezus Christus. Kom met je zonden tot de Heer. Laat je redden uit de duisternis naar het licht.

Maar weet dan dat als je Christus kent, dat je de waarheid kent. Dat jij gezalfd bent. Wat er ook gebeurt in je leven. In de kerk. In de wereld. Niemand kan je dat afpakken.

Johannes schrijft aan mensen, die te maken hebben gehad met dwaalleraren. Er zijn anti-christussen, schrijft hij. Mensen in wie de geest van de anti-christ zichtbaar is. Leraren die Jezus niet erkennen als de Christus. Die hem niet zien als Gods Zoon. Dat is de geest van de anti-christ, de grote tegenstander van de Heer aan het eind van de tijd. Maar dat gedachtengoed wordt nu ook al verkondigd. Mag ik Mohammed hieronder rekenen? Die wel goede dingen schreef over God, maar Jezus afwees als Gods Zoon? Mag ik de verlich-

te leiders hieronder rekenen, die wel mooie dingen zeggen over God, godsdienst en religie, maar niet geloven dat Jezus de juiste weg, de enige waarheid en het eeuwige leven is? Mag ik hier liberalen en humanisten noemen, die zeggen dat het vooral belangrijk is dat je sociaal en humaan leeft, eerlijk en trouw bent, en dat het verder niet uitmaakt wat je precies gelooft en dat je vooral een ander daarmee niet moet lastig vallen?

Dat is de geest van de anti-christ. Johannes ziet die in de leiders die Jezus niet erkennen en volgen. En wat zij zeggen, wordt door velen geloofd. Het heeft in de jonge kerken ten tijde van Johannes tot een scheiding geleid. Veel mensen zijn uit de gemeente vertrokken. Maar ze hoorden al niet bij de kerk, schrijft Johannes. Want ze waren niet van Jezus Christus. Maar die geest van de anti-christ is niet verdwenen. Integendeel.

Wees niet ongerust. Laat je niet in verwarring brengen. Laat je niet meezuigen. Hoeveel mensen er ook anders over denken. Jullie zalving is blijvend. Jullie kennen de waarheid. Jullie geloven in Jezus Christus. Jullie hebben de Heilige Geest. Hij is niet voor niets uitgestort op de gelovigen! Vertrouw op Hem en laat je door Hem raden. Een krachtige beoediging. Ook voor ons. Je zit niet fout met je christelijk geloof. Anderen mogen het vreemd vinden, achterhaald, ongemakkelijk of fundamentalistisch. Maar jullie kennen de waarheid. Denk eraan: jullie zijn gezalfd! Jullie hebben de Geest!

** het blijft gaan om Christus

Jullie zalving is blijvend. De Heilige Geest. Die voortdurend bezig is om je bij Jezus Christus te brengen. Het blijft gaan om de erkenning dat Jezus de Christus is. Dat Hij de juiste weg, de enige waarheid en het eeuwige leven is. De zalving verbindt je aan de Gezalfdde. Bij Hem begint het leven.

Pinksteren is een feest. Omdat het werk van Jezus Christus over de heel de wereld wordt verteld. Omdat de missie van Jezus zich door alle eeuwen heen verder ontwikkelt. Omdat de kerk van Christus doorgaat met aanbidding en gebed, doorgaat met het uitleven van zijn liefde door verkondiging en dienstbaarheid. Omdat de aanwezigheid van Jezus Christus in gewone mensen steeds dieper en rijker wordt. Omdat de Geest prachtige gaven geeft, die mensen weer inzetten voor de Heer. Omdat de Geest voor verrassingen en wonderen zorgt, zodat mensen niet om Jezus heen kunnen.

Jezus Christus is het geheim van Pinksteren. De Heilige Geest is ermee bezig om Jezus overal op het podium te zetten. De Heilige Geest is ermee bezig om van mensenharten tempels te maken voor de Heer. De Heilige Geest is bezig om jou steeds closer te maken met je Heer en Heiland!

Johannes schrijft: De zalving leert u alles, de complete waarheid, zonder bedrog. De Heilige Geest vertelt je over Jezus Christus. Hij laat de verkondiging door gaan. Door predikanten, door onderwijzers, door vaders en moeders, door schrijvers en sprekers. De Heilige Geest overtuigt je ervan. Dat het verhaal klopt. Dat deze boodschap werkt. Dat God echt verlossing geeft uit de ellende, door de engel eruit te halen en het offer te brengen tot verzoening van onze zonden.

De Heilige Geest brengt je erbij. Dat ook jij Jezus leert erkennen als je Heer. Dat je je reserves opgeeft, je egoïsme loslaat en je leven aan hem voorlegt: Heer help mij, red mij, wees mij genadig en neem mij aan.

De Heilige Geest leert je leven in dat licht. Versterkt je geloof, geeft je hoop, leert je liefde. Hij geeft je een plek in de gemeente van Christus, zorgt voor je en maakt je inspanningen vruchtbaar.

Moet ik er nog meer over zeggen? Het geheim van Pinksteren is Jezus Christus. Bij Hem begint het feest. Het feest van de Geest. Niet bij grote wonderen, spectaculaire gebeurtenissen, bij geweldige vieringen. Maar bij Jezus Christus. Bij Hem begint ook jouw feest. Ook als je heel veel pijn hebt, veel angsten kent, midden in onoplosbare problemen ligt, geen idee hebt welke kant je opmoet, vechten moet tegen bedreigingen en verleidingen: Lieve mensen, alsjeblijft: laat je naar Jezus Christus brengen. Kom tot MIJ, riep Hij uit! Hoe het dan praktisch verder moet, weet ik niet. Maar dat je leven dan met de Heer verbonden is, dat je in Hem leeft en Hij in jou, dat is het geheim en de bedoeling van Pinksteren. Hou vast aan wat je hebt en weet: Jezus Christus is de Heer. Hij is je Verlosser, je Heiland. Bij Christus begint ook jouw feest.

** daarin geen leraar meer nodig

Denk eraan: je zalving is blijvend! Johannes moet de gelovigen eraan herinneren. En hen bemoedigen. Je hebt de Heilige Geest! schrijft hij. Je bent gezalfd. Ook heb je nooit letterlijk een schaalje zalfolie over je heen gehad. Je bent wel gezalfd met de Heilige Geest. Omdat je Jezus erkent als Heer. Ook jij bent aangenomen als Gods kind, bevestigd in Christus, geheiligd voor zijn rijk en ingezet in zijn gemeente. Ook voor jouw zonden en tekorten is vergeveing. Ook jouw gaven en mogelijkheden worden vruchtbaar gemaakt en gezegend.

Je hebt geen leraar meer nodig, schrijft Johannes. Je weet het wel. Je kent Jezus Christus. Je hebt de Heilige Geest. Je hebt geen leraar meer nodig!

Dat riep in ons voorbereidingsgesprek grote vragen op. En zul je wel herkennen.

Heb ik geen leraar meer nodig? Ik kan niet zonder een leraar! Ik kan juist zoveel leren van anderen. Mensen met inzicht in de Bijbel. Mensen met ervaring van God. Mensen met wijsheid over het christelijk leven.

Het is toch niet slim om te zeggen dat je geen leraar meer nodig hebt, omdat iedere christen zelf de Heilige Geest heeft? Je kunt het misbruik van zo'n uitspraak al voorspellen: ieder is zelf koning. Ieder volgt zijn eigen spoor. Ieder gelooft haar eigen waarheid. Ik heb toch de Heilige Geest? Ik heb toch geen leraar meer nodig? Ik hoef toch van niemand iets aan te nemen? De geschiedenis laat inderdaad zien hoe dit ontspoord. En hoe vooral mensen ermee aan de haal gaan, die hun eigen overtuigingen en ideeën willen volgen. Of uit gedrevenheid. Of uit gemakzucht.

Maar Johannes schrijft dit aan christenen. Mensen die Christus kennen en met Christus leven. Laat je niet van die weg afbrengen! Luister niet naar mensen die daaraan beginnen te tornen. Die tegen jou zeggen dat je het allemaal niet goed ziet, dat er veel meer waarheden zijn, dat andere religies ook wel wat in zich hebben, dat er wel meer in het leven is dan alleen Jezus Christus.

Laat het je niet wijsmaken. Wie Jezus Christus kent, heeft de waarheid en de wijsheid van God leren kennen. De zalving maakt het je wel duidelijk, schrijft Johannes. Vertrouw

maar op de leiding van de Heilige Geest. Luister naar de Geest, als Hij je inzicht geeft in Gods Woord. Als Hij je meer besef geeft van de kracht van genade en verlossing.

Je hoeft niet gestudeerd te hebben om christen te zijn. Je hoeft niet heel veel te weten om de Heilige Geest te ontvangen. Jij bent niet afhankelijk van andere mensen om met God te leven. Een kenmerk van het nieuwe verbond, zegt de profeet Jeremia: "Als de Heilige Geest komt, zal men elkaar niet meer hoeven te onderwijzen wie de Heer is, want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al. De Geest zal de wet in hun hart leggen en zij zullen leven in verbondenheid en vriendschap met God."

De zalving zal u alles leren. Je hebt geen leraar meer nodig. De leraar heeft jou nodig! Omdat je je niet laat leiden door mensen, maar door God zelf. Dat brengt geen hoogmoed of arrogantie, geen eigenwijsheid of egoïsme. Maar dat brengt juist gehoorzaamheid, heiliging, liefde en dienstbaarheid. Op zulke mensen zit de wereld te wachten. Jij bent getuige van Christus. Want je zalving is blijvend.

** blijf in Christus!

Pinksteren is een groot feest: het begin van de kerk in deze wereld. Met veel tekenen en mooie verschijnselen is de Heilige Geest uitgestort. En actief bezig gegaan met de missie van Jezus en de komst van Gods rijk.

Jij deelt in dat feest: je bent gezalfd door Heilige Geest. En die zalving is blijvend. In alle hectiek en verwarring. In kerk en wereld. Jouw zalving is blijvend. Vertrouw die zalving. En laat je leiden. Die brengt je bij Jezus Christus. Steeds weer en steeds meer. Je leert leven met hem. Zo werkt Pinksteren door. En wordt het praktisch. Want dat is de bedoeling. Het is geen Pinksteren geweest, waarna de wereld onveranderd verder draait. Je hebt de Heilige Geest niet ontvangen om op de plank te leggen.

Heb je je rijbewijs gehaald? Gefeliciteerd! Wat ga je nu doen? Rijden natuurlijk! Op basis van je opleiding. Je hebt geen rijlessen meer nodig. Maar dan moet je wel gaan doen, waar je je rijbewijs voor hebt gekregen: rijden! Kilometers maken. Leren van je ervaringen. Genieten van de mogelijkheden.

Heb je de Heilige Geest ontvangen? Gefeliciteerd! Wat ga je nu doen? In je stoel blijven zitten? Nee, laat je door Hem leiden. Steeds weer en steeds meer naar Jezus Christus toe.

Mag ik iets vertellen hoe dat bij mij persoonlijk werkt?

Voor mij betekent Jezus Christus vrede -> leven met rust en balans in de geborgenheid van de Heer // ondanks zonden en tekorten, ondanks hectiek in het leven. Dat ken ik. Ik doe er hard aan mee. Maar ik ben gezalfd. Met de Geest. Die zalving brengt mij steeds weer bij de vrede van Christus terug. Waarbij ik zelf compleet wordt ingeschakeld.

Voor mij betekent Jezus Christus vreugde -> leven in christelijke blijdschap // ondanks moeilijke omstandigheden en verdriet, ondanks ellende bij anderen. Ik zie het. Ervaar het ook zelf. Maar ik ben gezalfd. Met de Geest. Die zalving brengt mij steeds weer bij de vreugde van Christus terug. Waarbij ik zelf compleet wordt ingeschakeld.

Voor mij betekent Jezus Christus vrijheid -> om moedig en met een vrij geweten keuzes

te maken // ondanks tegenwerking, beïnvloeding, kritiek, andere verwachtingen. Ik hoor het. Heb er snel last van. Maar ik ben gezalfd. Met de Geest. Die zalving brengt mij steeds weer bij de vrijheid van Christus terug. Waarbij ik zelf compleet wordt ingeschakeld.

Vrede, vreugde en vrijheid. Voor mij zijn het belangrijke woorden om te leven. Ze horen bij Christus. En de Heilige Geest brengt mij er steeds weer en steeds meer bij terug. Ook jij bent een gezalfde. Als je Jezus als de Christus erkent. Doe dat, als je dat nog niet gedaan hebt. Groeit daarin als je ermee bezig bent. Laat je zalven door de Heilige Geest. En laat je door die zalving leiden. Jullie zalving is blijvend. Zo deel je in het feest van Pinksteren. En begin je het eeuwige leven.

Amen