

Preek over 1 Johannes 3:1-3

- Schildwolde 11 juni 2017
- Kees van Dusseldorp
- Viering HA

Thema: Wat wij zijn en wat wij worden...

votum en groet

Ps.93

wetslezing

Gz.155

gebed

lezen: 1 Joh.2:28-3:10

preek: 1 Joh.3:2a Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God, en
wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard.

Ps.26:1,2,4,6

lezen HA-formulier 3

kindermoment groep 1-4

Ld.95

viering

Ps.103:3,4,5,9 [Wiekslag 1-8]

gebed

collecte

Gz.115

zegen

Gemeente van Jezus Christus,

** wij zijn kinderen van God

Wij zijn kinderen van God. Hoe klinkt dat?

Misschien vind je het heel vertrouwd. Omdat je van jongsaf al gehoord hebt dat je een kind van God bent. Waardoor je haast niet meer beseft wat het betekent.

Wij zijn kinderen van God.

Misschien vind je het een prachtig beeld. Kind van God. Thuis bij de Vader. Met alle vertrouwelijkheid en bescherming die daarbij hoort. Geeft het je rust. En verlang je ernaar om het steeds meer te beseffen. En het ook te ervaren.

Wij zijn kinderen van God.

Misschien geeft het je een ongemakkelijk gevoel. Wij? Ik? Die zo vaak tekort schiet in mijn leven naar Gods wil? Die anderen zoveel tekort doe? En zo beperkt ben in mijn toewijding aan God? Ik, die nog zo vaak twijfel of God wel bestaat? Wij met elkaar, met alle onderlinge spanningen en verschillen, soms tot conflicten aan toe?

Wij zijn kinderen van God.

Misschien klinkt het je arrogant in de oren. Alsof wij de waarheid in pacht hebben. Alsof wij onszelf op een voetstuk plaatsen. En anderen afschrijven. Je zult het niet snel zelf zeggen. Wel dat je een kind van God *wilt* zijn. Maar dat wij kinderen van God zijn? Op grond waarvan kun je dat beweren? Waarom zou je dat eigenlijk zeggen? Wat voor doel dient dat?

** het is goed om dit te horen

Wij zijn kinderen van God.

Johannes schrijft dat in zijn brief.

Hij is sowieso heel erg duidelijk. Dat valt me steeds meer op, nu we al een paar weken uit deze brief lezen:

“Wij kennen God. Wij weten dat we in Hem zijn. Onze zonden zijn ons vergeven. Wij hebben de zalving van de Heilige. Wij doen de zonde niet. We kunnen met een gerust hart voor God staan, omdat we de waarheid kennen. U moet weten, dat u eeuwig leven hebt. Wij zijn uit God geboren. En dat weten we.”

Die stelligheid is veel christenen vandaag vreemd. We weten het allemaal niet zo zeker. Anderen hebben ook een goed verhaal en een eerlijke overtuiging. Is er wel één waarheid? Dat kun je toch niet bewijzen? Er zijn nog zoveel zoekers, ook in de kerk en niet alleen onder jongeren.

Johannes zet het heel scherp neer. Er zijn kinderen van God. En kinderen van de leugen, van de duisternis, van de duivel. Johannes vindt het heel belangrijk om tegen zijn medechristenen te zeggen. En daarom mag ik niet achterblijven: Weet wie je bent. Hou het vast. Lieve broers en zussen: Wij zijn kinderen van God! Wij zijn gered. En daarom onbereikbaar voor de boze. En supergemotiveerd om de Heer te dienen!

Johannes zegt dit ter bemoediging en aansporing. Er was verdriet onder de gemeenteleden vanwege het vertrek van een aantal mensen uit de kerk. Zij ontkenden dat Jezus de Christus was, de Zoon van God. Zoals vandaag ook zoveel mensen ontkennen. Er was

onzekerheid onder de gelovigen, omdat er zoveel verschillende meningen waren. Zoals je ook vandaag zoveel visies en theorieën naar voren gebracht worden. Er dreigde oppervlakkigheid onder de christenen, omdat het geloof niet praktisch gemaakt werd, maar alleen een persoonlijke overtuiging bleef. Zoals vandaag christenen ook denken dat het voor de praktijk niet zoveel verschil maakt of je nu christen bent of niet.

Ik denk dat het heel goed is, om dit woord van Johannes te horen. Denk erom. Weet wie je bent: Wij zijn kinderen van God! We hebben een andere oorsprong. We hebben een andere bestemming. We hebben een andere plek in de wereld. Dat geeft zekerheid. Dat geeft vrijheid. Dat geeft richting aan je leven. Wij zijn kinderen van God!

** niet zelfbewust, maar Christusbewust

Het klinkt heel zelfbewust. Maar dat is het niet. Het is Christusbewust. Er klinkt verwondering in door. Als dat niet zo is, klopt het niet. Want je ontvangt het kindschap van God in Jezus Christus. Wij vieren Avondmaal. Vieren onze band met Jezus Christus. Door Hem hebben wij een nieuwe status. Een nieuwe nationaliteit. Kinderen van God.

Johannes zegt het zo: Ieder die zijn hoop op Jezus Christus vestigt, reinigt zichzelf. Met dat jij je aan de Heer verbindt, raak jij je vuilheid en zonden kwijt. Want Hij wast je ervan. 'Tot een volkomen verzoening van al onze zonden', klinkt het straks. Daarmee verandert er ook iets. Je krijgt een andere positie. En een ander leven. Een leven met God.

Johannes schrijft dat ieder die in Christus is, niet zondigt. Daarmee bedoelt hij niet dat christenen geen zonden meer doen. Letterlijk schrijft hij: ieder die uit God geboden is, doet DE ZONDE niet, enkelvoud (vs.9). En DE zonde, dat omschijft hij als leven zonder God, opstand tegen God, verwerping van de Zoon. Het voert nu tever om dat heel precies te bespreken. Maar ik lees het zo, dat Johannes zegt dat gelovigen niet meer in opstand zijn tegen God. Ze moeten wel blijvend vechten tegen de zonden en daar vergeving voor vragen. Maar ze zijn in Christus gered. Ze leven niet los van God. Ze kennen de Vader.

Wij zijn kinderen van God. Dat is niet zelfbewust, maar Christusbewust. Het is niet exclusief om je af te zetten tegen niet-christenen. Het is juist uitnodigend. Kom mee, op weg naar het echte leven! Je kunt een kind van God worden, hoe aantrekkelijk is dat! Met zo'n Vader, die de Schepper is! Met zo'n Vader, die enkel licht en leven is. Met zo'n Vader, die de wereld zo liefheeft, dat Hij zijn Zoon gaf om mensen te redden. Met zo'n Vader, die zoekt naar contact met mensen in liefde en vriendschap. Kinderen van God. Niet omdat wij zo goed zijn. Maar omdat wij Jezus Christus kennen, ons vertrouwen aan Hem geven en ons leven van Hem ontvangen.

** versterkt door de belofte

Kinderen van God. Dat zijn we nu al, schrijft Johannes. Hier, ondanks alle gebrokenheid, ondanks alle tekorten en fouten, ook van onszelf. En toch kinderen van God. Hoe gaaf is dat! Nu al. En wat het straks gaat worden, dat is nog veel mooier. Als Jezus geopenbaard wordt, zullen we aan Hem gelijk worden. Dat is nog meer dan een kind van God.

We weten er nog weinig van. Zouden het misschien ook niet begrijpen. Maar wat de Heer ons erover zegt roept grote verwachtingen op. Ons lichaam wordt opgewekt in

schittering en kracht (1 Kor.15), zal onvergankelijk zijn, schrijft Paulus. En Petrus schrijft dat wij deel zullen krijgen aan de goddelijke natuur (2 Pet.1). Wij zullen de heerlijkheid van God weerspiegelen. Ik kan me er geen voorstelling van maken. Maar het roept grote verwachtingen op. Nu al zijn we kinderen van God. Dat is al geweldig als je erbij stilstaat. En het wordt nog mooier.

** met directe gevolgen

Weet wie je bent, schrijft Johannes. Liever broers en zussen: Wij zijn kinderen van God. Waarom is dat zo belangrijk? Zodat jij sterker wordt in Jezus Christus. Dat jij je steeds meer bewust bent dat je gered bent. Definitief bij God hoort. Dat wij ons steeds meer realiseren wie we zijn. Zodat wij in Hem leven en Hij in ons. Daarom vieren wij avondmaal.

Wij zijn kinderen van God. Waarom is dat zo belangrijk om bij stil te staan? Omdat je dan het onderscheid leert zien tussen leven en dood. En bereid bent om te kiezen. Tegen de zonde. Tegen de leugen. Tegen de slechtheid. En voor het leven. Voor het goede. Voor de waarheid. Daarom vieren wij avondmaal.

Wij zijn kinderen van God. Waarom is dat zo belangrijk om te weten? Omdat je dan supergemotiveerd bent om Gods wil te doen, om het onbegrip en tegenwerking van de wereld te verdragen en om elkaar lief te hebben. Want 'kind van God', dat is niet alleen een nieuwe status. Dat is een compleet nieuw leven.

Amen