

## PREEK OVER ZONDAG 14

- Schildwolde, 18 juni 2017
- Kees van Dusseldorp

Liturgie:

votum en groet

Ps.118:1,8

gebed

lezen: HC zondag 14

Gz.81:2,3,4

lezen: Mat.1:18-25

Hebr.1:1-4; 2:14-18

Ld.147:1,4,5,6

preek

Ps.89:1,2,6

geloofsbelijdenis

Gz.50

gebed

collecte

Opw.602 [Wiekslag 1-8]

zegen

### **Jezus: een geboren Verlosser!**

- **als zoon van Maria**
- **als zoon van David**
- **als zoon van God**

Gemeente van Christus.

Als er een ongeluk in de straat gebeurt, ga je niet eerst voor de spiegel staan om je haar netjes te kammen. Nee, je rent naar buiten, naar de slachtoffers, of je belt 112.

Als je bedrijf het moeilijk heeft in de crisis, ga je niet uitgebreid plannen maken voor de herinrichting van de kantoortuin. Je kunt je tijd en geld wel beter gebruiken.

Maar bij alles wat er in de wereld gebeurt, wat er in de kerk aan de orde is en wat er in je leven aan de hand is, gaan we vanmiddag wel nadenken over de geboorte van Jezus Christus. Maken we ons dan niet schuldig aan vluchtgedrag, aan oogkleppen, aan navelstaren? Deze kritiek komt van ongelovigen, die Jezus niet kennen, maar wel de problemen in de wereld zien. Maar deze kritiek komt ook van gelovigen, die het gevoel hebben dat we in de kerk te gemakkelijk weglopen van de wereld. Of van gelovigen die van mening zijn dat we ons veel te veel met onszelf bezig houden. Leven we niet in onze eigen christelijke bubble, door het weer eens over Jezus te hebben?

Ja, dat is het. Je kunt je tijd en energie vanmiddag beter besteden, *tenzij* je bereid bent om echt naar Jezus te kijken. Dan zul je ontdekken dat dit helemaal niet een lekker veilig onderwerp is. Jezus is juist de enige die aan alle onrecht een einde kan maken. Hij wijst in alle verwarring een weg. Hij helpt je om het vol te houden. We zijn hier in de kerk niet bij elkaar in de luwte van het leven. Om je in alle drukte even terug te trekken. We zoeken elkaar niet op voor een fijne interne bijeenkomst. Met een goed gevoel als resultaat.

We komen bij elkaar, omdat we ons geraakt voelen door de ellende in de wereld. Omdat we ons persoonlijk schuldig weten tegenover God en mensen. Omdat we het zo vaak niet weten wat we moeten denken, vinden en doen. Omdat we goede moed willen krijgen om onze weg in het leven te gaan, ondanks beperkingen, ziekten, spanningen en onrust.

Want het gaat om Jezus Christus. Een geboren Verlosser! De enige bij wie je werkelijk hulp kunt krijgen. En dat gaat nooit buiten jezelf om. Hij pakt je persoon aan, laat je karakter niet buiten beschouwing, en zet de wereld niet tussen haakjes. Hij stuurt je erop uit en motiveert je daar vanuit je hart voor.

Bijna een half jaar geleden hebben we het kerstfeest gevierd. Vanmiddag kijken we opnieuw naar het begin van het verhaal van zijn leven. Naar het moment waarop zijn leven op aarde begonnen is: zijn verwekking en geboorte. Nu niet alleen om te vieren, maar ook om wat dieper door te denken. Waarom is Hij eigenlijk geboren? En hoe? Nogmaals: daarover nadenken betekent niet dat we ons terugtrekken uit de wereld, maar dat we beter begrijpen wat onze wereld eigenlijk is. Het betekent niet dat je even de drukte ontvlucht, maar dat je je weer laat motiveren om in de leven aan het werk te gaan. Hij is de enige persoon, van wie je iets kunt verwachten. Alleen met zijn zegen kun je leven. Verbind je vandaag met Jezus Christus. Of je dat nu al eerder gedaan hebt of nog nooit eerder. Door je band met Jezus komt God zelf in je leven en in je wereld.

**Jezus: een geboren Verlosser!**

- 1. als zoon van Maria**
- 2. als zoon van David**
- 3. als zoon van God**

## 1. Jezus: een geboren Verlosser! Als Maria's zoon.

'Mama, waar was ik voordat ik geboren was?' 'In mama's buik.' 'En waar was ik voordat ik in je buik was?' Tja, wat zeg je dan. 'Toen was je er niet.' 'Helemaal nergens?' 'Alleen in de gedachten van de Here God.' Bij kinderen van vier jaar begint het door te dringen. Eens was er helemaal niets van mij. Dat is onvoorstelbaar als je ziet hoe vol leven je nu bent. Eens was ik er niet. Je kunt er niet bij. Zo gaat dat bij alle mensen. Behalve bij Jezus. Bij Hem ging het anders: toen Hij geboren werd, ontstond er geen nieuw schepsel, geen nieuwe persoon. Op aarde zou Hij wel meetellen in het bevolkingsregister als inwoner van Israël nummer zoveel, in de registers van de hemel tikte de teller even niet verder bij zijn geboorte. Hij was er al voor Hij geboren werd. Hij nam de menselijke natuur aan. Zijn geboorte was zijn neerdaling uit de hemel om mens te worden. Hij koos ervoor om geboren te worden. Hij ging zelf als baby'tje in de kribbe liggen. Voor jou en mij.

Was het menselijk lichaam een soort jas voor de Christus, die Hij tijdelijk aantrok? Daar zit wel iets in. Inderdaad trok Christus onze jas aan. Hij werd mens. Eigenlijk moet ik dat nog beter zeggen: Hij trok mijn jas aan. Mijn krappe, beperkte en zwakke jas. Dat bij mij en bij ieder mens bovendien nog een vuile, lelijke en gescheurde jas is. Hij werd mens. Als je het zo zegt, dan zie je de grote liefde van God, dat Hij zich zover aan mensen aanpast. En de onvoorstelbare bereidheid van Gods Zoon, dat Hij zijn majesteit aflegt en zich vernedert. De Zoon, die ver verheven was boven de engelen, is lager dan de engelen geplaatst en zelfs aan de dood onderworpen, lezen we in de Hebreënbrief.

Hij trok mijn jas aan. Zo kun je dat zeggen. Met verwondering en nederigheid. Maar niet als je daarmee bedoelt dat het een jas is, dat Jezus ook weer uit zou kunnen trekken. Het mens-zijn is geen jas die je weer aan de kapstok hangt als je thuiskomt. Het was een bewuste en vrijwillige keuze van de Here om mens te worden, en Hij werd écht mens. Hij had een moeder. Hij is ongebooren leven geweest, heeft de buik van moeder Maria doen zwellen en is als kleine baby geboren. Echt mens, geboren uit vlees en bloed van een echte moeder. Zijn menselijkheid is na zijn opstanding uit de dood wel verheerlijkt. De beperkingen ervan oversteeg Hij door de Heilige Geest. Maar zijn menselijkheid heeft Hij nooit afgelegd. Echt mens geworden. Zoon van Maria.

Als je mensen wilt bereiken, zul je hun taal moeten spreken en je moeten aanpassen aan hun niveau. Dat is precies wat God doet. Hij laat zijn Woord horen in taal van mensen, laat zijn daden zien in de geschiedenis van mensen, laat zijn genade werken in de wereld van de mensen en laat zijn Zoon komen als een echt mens. Kun je je verder aanpassen? Onvoorstelbaar. Het Woord is mens geworden. Jezus gaat de weg van alle mensenkinderen. Verwacht, geboren, opgegroeid. Huilen, slapen, drinken, lachen. Zo is het ook met jou gegaan. En met mij. Een echte baby in de armen van een echte moeder. Niets menselijks is Hem vreemd.

Jezus kent het mensenleven. Als mens. Hij weet wat verdriet is. Heeft de pijn van verlies gevoeld. Hij heeft de nood van handicaps gezien. De bitterheid van onrecht ervaren. Hij heeft de irritaties tussen mensen meegemaakt. Hij heeft de verstikking in de zonden gemerkt. De zuigkracht van verzoeken doorstaan. Het gif van het kwaad gevoeld. Hij kent het mensenleven. Dieper dan wij ooit zullen peilen. Niets menselijks is Hem vreemd. Hij kent het uit ervaring. Hij werd mens van vlees en bloed. Zoon van Maria.

Jezus Christus gaat de weg van alle mensenkinderen: geboren uit een vrouw. Maar het bijzondere is: Hij heeft maar één biologische ouder op aarde: de maagd Maria. Niet verwekt door de wil van een man, niet besmet met de schuld die alle mensen vanaf Adam van hun vaders in een ononderbroken keten hebben overgedragen gekregen. Geen mens kan zeggen: Door mijn wil en mijn daad is deze Jezus geboren. Want het was Zijn wil en Zijn daad. Hij gaat de weg van alle mensenkinderen, maar vanaf het begin in onschuld. Geboren uit de maagd Maria. De gezegende onder de vrouwen. Geroepen en bereid om moeder van de Here te worden. Christus geboren uit haar vlees en bloed. Het past ons om haar naam met eerbied en respect te noemen. Over haar moederschap glanst de genade van Christus. Jezus Christus, Maria's zoon: echt mens met een echte moeder.

Niets menselijks is Jezus vreemd. Mens naar Gods wil. Hij kent je beter dan jijzelf. Daarom is nadenken over Jezus Christus geen oppervlakkige bezigheid in de luwte van je leven. Hij prikt juist door je bubble heen. Hij is een zoon van Maria. Echt mens. Komt naast je. Hij laat je zien wie jij bent. Schuldig en geliefd. Zondaar en kind van God. Hij raakt je hart, vergeeft je zonden, verzoent je met God en mensen, heelt je wonden en vult je met zijn Geest. Hij werd mens zoals jij. Zodat jij mens wordt zoals Hij! Er is geen belangrijker bezigheid op aarde dan je aan Jezus Christus te verbinden. En te erkennen dat hij een geboren Verlosser is.

Schaam je niet bij Jezus Christus. Hij werd mens voor jou. Denk niet dat Hij je niet begrijpt. Hij weet uit ervaring wat je bedoelt. Laat je door niets of niemand tegenhouden om naar Hem te luisteren. Hoe groot je verdriet en pijn ook is: roep naar Hem! Hoe groot je stress en onrust ook is: maak ruimte om bij Hem te zijn. Hoe slecht je daden en gedachten ook zijn: breng het bij Hem. En je krijgt je leven weer terug. Hersteld, verzoend, bemoedigd. Hij is de belangrijkste. Jezus Christus, Zoon van Maria. De geboren Verlosser.

## **2. Jezus: een geboren Verlosser! Als Davids zoon.**

Stel dat je een aantal draadjes hebt, die evenwijdig gespannen zijn tussen een blok hout boven en een blok hout onder. In het midden leg je een koordje om die draadjes en je trekt dat koordje strak. Dan krijg je het model van een zandloper: een breed begin, steeds smaller wordend tot een heel dun middelpunt en daarna weer uitwaaiierend in een breder vervolg. Met zo'n zandloper zou je de bijbelse geschiedenis kunnen vergelijken. Alle lijntjes van het Oude Testament lopen naar één punt toe: de geboorte van Jezus de Heer. Dat smalle centrum is de periode van zijn leven en werken op aarde. De periode dat engelen hun adem inhielden en de satan alles op alles zette. Het cruciale moment in de wereldgeschiedenis. En vanaf zijn sterven en opstanding verbreedt de bijbelse geschiedenis zich weer tot ruimte van de hele wereld. Tot de nieuwe wereld toe

Er is in die zandloper één draadje dat niet gebogen wordt, maar loodrecht doorloopt. Het middelste lijntje. Je zou daarvoor best een gouden draadje mogen gebruiken. De lijn die het hart van de wereldgeschiedenis vormt. Het is de stamboom van Jezus.

Er is tegenwoordig veel aandacht voor stamboomonderzoek. Genealogie. Soms is het nodig. Erfelijkheidsonderzoek. Om erachter te komen of bepaalde ziekten of lichamelijke kenmerken vaker in de familie voorkomen. Maar voor veel mensen is het een hobby. Ze

proberen hun familielijn helder te krijgen. Wie waren je voorouders? Wat is er over hen bekend? Je kunt er cursussen voor volgen. Laatst was er een beurs voor zulke hobbyisten 'de vooroudermarkt'. Je komt van alles tegen.

Eén van de resultaten is een verantwoorde stamboom. Een rechte stam en vele takken. En als er in je stamboom een beroemde voorouder zit, zoals bijvoorbeeld Karel de Grote, dan kun je zeggen: ik kom voor in de stamboom van Karel de Grote.

De stamboom van Jezus heeft ook zo'n beroemde voorouder: David. Jezus is zelfs de rechtstreekse afstammeling van David. Als je tenminste niet steeds let op de oudste zoon van de oudste zoon. Maar op de doorgegeven erfenis, de gouden lijn van Gods belofte. De grote belofte dat God in liefde en vriendschap met mensen wil omgaan. Dat daarvoor een Messias zou komen die de duivel zou overwinnen. Bij David kreeg die belofte een heel duidelijk profiel: 'Uw troon zal eeuwig staan, Uw nakomeling zal altijd regeren en rust en vrede brengen voor het hele volk.'

Op die titel wordt de verloofde van Maria aangesproken. Om Jezus tot wettige vader op aarde te zijn: 'Jozef, zoon van David, neem Maria tot uw vrouw en geef haar zoon de naam Jezus.' Jozef speelt geen bijrol in de geboorte van Jezus. Hij speelt wel een andere rol dan de moeder. Hij beheert de erfenis. Hij draagt de kroon van David over. Jezus, het ware zaad van David. Jezus stelt zichzelf ook wel eens zo voor: 'Ik ben de wortel van David.' De rechte lijn van de stamboom, het gouden draadje van de zandloper. Dat is een hoofdlijn in de Bijbel. Jezus is de zoon van David.

Wat is daar nu voor bijzonders aan? Wat heb ik daar vandaag aan, dat Jezus na zoveel generaties een nakomeling van David is en zelfs de Zoon van David wordt genoemd? Het betekent dat Hij de Middelaar is. Hij is niet alleen de hoofdlijn in de Bijbel. Maar ook de hoofdlijn in de wereld. Jezus vormt het kruispunt van de geschiedenis, het brandpunt van de wereld. Alles en iedereen is van zijn werk afhankelijk. In Hem komt geschiedenis tot rust, vinden al Gods beloften hun vervulling. Niet voor niets laten de engelen hun werk even liggen als Jezus wordt geboren. Om in lofzang uit te barsten. De Verlosser is geboren! Eindelijk! Nu begint de vrede. God vervult zijn beloften, ook al duurt het eeuwen. De beloofde Messias komt.

Jezus heeft een voorgeslacht gehad. Geen nageslacht gehad, zoals bv. in 'Da Vinci code' gesuggereerd wordt. Maar de lijn van zijn stamboom loopt wel verder. De gouden draad is niet afgebroken. Jezus, de zoon van David, leeft immers nog steeds. De Middelaar is nog steeds de hogepriester van Gods genade. En met zijn Geest en Woord werkt Hij, ook in de wereld van vandaag. Als de Middelaar. Als je hem bezig wilt zien, moet je erop letten of je iets van zijn Middelaarswerk kunt ontdekken. Er zijn mensen die ondanks zichzelf toch Gods genade leren kennen. Er zijn kinderen die bij de gemeente van Christus worden ingelijfd door de christelijke doop. Er zijn jongeren die met vallen en opstaan de Heer leren volgen. Er zijn gemeenten die met alle menselijk gebrek toch bij het evangelie van Christus leven. In die ogenschijnlijk gewone dingen, zie je de doorgaande lijn van Gods werk. Het is geen smal dun lijntje gebleven. Maar waaiert breed uit, tot aan de einden der aarde. Via zulke zaken werkt Hij door naar het einde van de tijd. Als zoon van David is Hij de Middelaar. De geboren Verlosser.

Als je midden in de wereld staat en geraakt bent door slachtoffers van van haat en geweld. Als je je machteloos voelt bij alle verdriet en pijn door ziekte. Als je je boos maakt

over laksheid en gemakzucht van de overheid. Als je diep bezorgd bent over de uitputting van de aarde. Als je angstig bent vanwege oplopende spanning in de wereld. Weet dan dat Jezus alle macht heeft. Dat Hij, de zoon van David, de geboren Verlosser is. Om hem draait de geschiedenis van deze wereld. Hij is de enige die een einde kan en zal maken aan de ellende en de nood. Het is geen vlucht uit de werkelijkheid om in de kerk bij elkaar te komen. Je doet geen oogkleppen op als je je richt op Jezus Christus. Het is jouw bijdrage aan de oplossing van alle problemen. Het is de enige weg om niet kapot te gaan, maar hoop te houden en goede moed. Omdat je zijn vrede zoekt. Omdat de wereld hem moet leren kennen. De grote Zoon van David. De geboren Verlosser.

### **3. Jezus: een geboren Verlosser. Als Gods zoon.**

Ben je wel op de goede plek vanmiddag? Zingen, bidden, luisteren naar een preek, stilstaan bij de geboorte van een baby'tje, zoveel eeuwen geleden? Er zijn toch wel belangrijker zaken aan de hand. En zinvoller bijdragen te bedenken aan de mensheid?

Ja, je kunt je tijd en energie beter besteden dan hier in de kerk te zitten. Tenzij je echt wilt kijken naar Jezus Christus. En je ontdekt wie Hij is: als zoon van Maria komt hij dichterbij je dan wie dan ook. Kent en geneest je hart. Als zoon van David is Hij het centrum is van de mensenwereld en de geschiedenis. Die als enige een einde kan maken aan alles wat niet goed is en niet goed gaat. De geboren Verlosser.

Maar het is ook niet waar, dat het geen gevolgen heeft dat we hier vanmiddag bij elkaar zijn. Lekker veilig, onschadelijk, en nietszeggend. Integendeel: je verandert hier zelf en je gaat anders het leven in. Als je tenminste goed gezien hebt, dat Jezus Gods Zoon. Zo wordt Hij in de Bijbel genoemd. De Zoon van God. Die er al was voor zijn geboorte als mens. Die zelf God is. Het is niet gemakkelijk om daarover iets te zeggen. Want wij kunnen ons dat niet indenken. Spreken over het wezen van God, die één is en tegelijk bestaat uit drie personen. In Jezus is God zelf naar onze wereld gekomen. Zo zegt de bijbel het. Omdat onze God de drieënige God is, daarom kan de Zoon mens worden. Omdat er binnen God liefde en gemeenschap is, kan de Here zich op deze unieke wijze aan mensen verbinden. Hij blijft God en wordt mens. Onbegrijpelijk: hoe past God in een menselijk lichaam? Wat betekent dat voor zijn menselijk verstand en gevoel? Laat het je tot verwondering en aanbidding brengen.

Jezus krijgt die bijzondere naam: Immanuel, God met ons. Dat is de robijn van de bijbel, God is met mensen. De robijn van het kerstfeest: God met ons. De robijn van doop en avondmaal: God met ons. De robijn van elke kerkdienst: God is met u.

Jezus is Gods Zoon. Dat is niet ongevaarlijk. Want deze geboren Verlosser doet aanspraak op je, die je niet zomaar naast je neer kunt leggen. Het is rond Jezus alles of niets. Voor je verlossing niet een beetje van Jezus en een beetje van jezelf. Voor je levensdoel niet een beetje van jouw wensen en beetje van zijn plan. En voor je overtuiging niet een beetje van jouw ideeën en een beetje van zijn wijsheid. Hij is Gods Zoon! Wees slim en luister naar Hem! Wees verstandig en doe wat Hij vraagt! Laat je verlossen. En zet je in voor zijn Koninkrijk. Hij is met ons!

Ga de wereld in. Leef met geloof, hoop en liefde. Ga de wereld maar in! Deze wereld waarin Jezus werd geboren. Waaruit Hij de angel van het kwaad heeft getrokken. Waarin Hij je niet loslaat, maar je vult met zijn Geest. En jij een getuige bent van Hem.

Kerkdiensten zijn niet bedoeld voor interne gezelligheid en even uitblazen of wegvluchten uit de werkelijkheid. Ze zijn bedoeld om jezelf te vinden, je wereld te begrijpen en weer gemotiveerd in actie te komen. Want het gaat hier over Jezus Christus. Hij is de geboren Verlosser!

Amen