

Preek over Jesaja 61:1-3  
Schildwolde, 11 november 2018  
Kees van Dusseldorp  
Viering HA

Het genadejaar van de Heer

Liturgie:  
Votum en groet  
Ps.95:1,2,3 [Wiekslag 4-8]  
Wetslezing  
Ps.70  
Gebed  
Lezen: Jes.61:1-11  
Preek  
NGK 211 Wij knielen voor uw zetel neer (Gz.68)  
HA-formulier 3 \*\* met refrein Gz.128  
Viering  
NLB 146c Alles wat adem heeft love de Here (Ld.21)  
Gebed  
Collecte  
NKG 228 Jezus leeft in eeuwigheid (Gz.111)  
Zegen

Gemeente van Christus Jezus,

**\*\* Gods bode brengt vreugde \*\***

Goed nieuws, wat kun je ernaar verlangen! Als de cijfers steeds tegenvallen en een leraar je vertelt dat je deze keer een acht hebt gescoord! Als de kuren je zwaar vallen en een arts je vertelt dat het effect ervan toch echt gunstig is! Als het werk je veel kost en de baas je een bonus geeft als blijk van waardering! Als je de hele dag zorgt voor je zieke man en je dochter zegt: morgen neem ik het over en ga jij een dagje weg! Als veel lieve mensen in je omgeving wegvallen en je zus uit Canada belt met de mededeling dat ze naar Nederland komt!

Goed nieuws, wat kun je ernaar verlangen! Het ontroert, tovert een glimlach op je gezicht en maakt het leven lichter. Goed nieuws geeft blijdschap. Een bringer van goed nieuws is altijd welkom.

Jesaja is een bringer van goed nieuws. Als profeet van God. Hij kondigt een bode van God aan die vrijheid en troost gaat brengen. Alleen de aankondiging van zo'n bode geeft al hoop. Een belofte die verwachting wekt. De Heer zelf heeft goed nieuws. Nieuws dat een feestje waard is. Dat blijvende blijdschap geeft. Nou ja, blijvend ... Die kracht heeft het wel. Maar wat raken wij mensen het snel weer kwijt. Het leven in deze wereld is geen feestje. De omgang tussen mensen ook binnen de kerk. Het kwaad dat mensen treft. Daardoor zakt de blijdschap weg. Maar als je de profetie hoort. Dan treft het enthousiasme. Het stralende heil dat de gezalfde van God komt brengen. En de uitstraling daarvan op de mensen die het horen.

Jesaja brengt goed nieuws, in de eerste plaats voor Israël van die dagen. Israël, dat gehavend terug komt uit ballingschap in een verwoest land. Dwars door rouw en somberheid, midden in de taaiheid van de wederopbouw en de tegenwerking van de volken klinkt de heldere stem van de bode van God, die namens de Heer vrijheid en troost uitsprekt. Balsem voor de ziel van Gods kinderen.

Niet alleen voor het Israël ten tijde van Jesaja. Toen Jezus eeuwen later deze profetie voorlas in de synagoge van Nazaret, maakt hij duidelijk: Ik ben die vreugdebode, die goed nieuws brengt. Ik ben de gezalfde die vrijheid en troost brengt. Ik ben de Redder die het genadejaar van God opent. En ieder die mijn evangelie brengt, is zo'n vreugdebode. Een mens die blijdschap verspreidt.

Wat kun je ernaar verlangen! Eindelijk goed nieuws! Eindelijk een eind aan de onzekerheid, aan de eenzaamheid, aan de voortdurende tegenslagen, aan het steeds weer verse verdriet, aan de taaiheid van het leven. Geloof je het niet? Dat zulke nieuws bestaat? Dat bij Jezus Christus geborgenheid, vrijheid en echte blijdschap te vinden is? Laten we luisteren naar de vreugdebode van de Heer. Horen naar het woord van onze Gastheer, die ons uitnodigt aan zijn tafel.

**\*\* je bent vrij \*\***

'Je bent vrij.' Dat is het eerste wat de vreugdebode doet. De bevrijding afkondigen. De boeien die je vasthielden, zijn doorgesneden. De oorlog is over. Je gevangenschap is afgelopen. 'Je bent vrij.' Het wordt op Gods gezag uitgeroepen. En als God spreekt, 'je bent vrij', dan ben je vrij. De eerste vreugdebode spreekt tot de joden die gevangen zaten in

economische malaise, met weinig uitzicht op verbetering. Joden, van wie vele familieleden nog in ballingschap zijn. En ze werden zwaar tegengewerkt. Geen letterlijke gevangenis dus, maar wel concrete en praktische omstandigheden, waarin ze gevangen zaten. 'Je bent vrij'. Het zal je maar gezegd worden. Dan recht je je rug, hef je het hoofd op en ga je waar je wilt. Dwars door de tegenstand en de uitzichtloosheid heen. Het brengt kracht in je leven.

'Je bent vrij', dat was de boodschap van Jezus Christus aan de mensen in zijn dagen. Hij maakte het zichtbaar door bezetenen te bevrijden van boze geesten, door zieken te bevrijden van hun kwalen en door zondaren te bevrijden van hun schuld. 'Je bent vrij', dat is nog steeds de boodschap die klinkt, als het evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd. Dat gebeurt hier in de prediking en aan het Heilig Avondmaal. 'Je bent vrij'. De vreugdebode proclameert het ook over jouw leven. Bevrijd door Christus van alles wat je bindt en belemmert om met de Heer te leven. Van alles wat je gevangen houdt en waarin je verstrikt bent geraakt. Zelfs de dood is geen eindpunt meer, maar een door-gang. 'Je bent vrij'. Laat je dan ook bevrijden! Kom je met je schuld en met je zonden naar de Heer. Erken je fouten en tekorten. Verstop het niet, vergoelijk het niet, hou het niet vast. Maar laat je zeggen dat je schuld is betaald door het bloed van Christus. Dat het kwaad is gebroken door het lichaam van Christus. Dat jij een nieuw leven hebt ontvangen door de Geest van Christus. Straks krijg je het persoonlijk bevestigd: '... tot vergeving van al onze zonden'. Neem, eet, gedenk en geloof. Je bent vrij!

'Je bent vrij'. Dat verkondigt de bode van God vandaag. Wij leven in het genadejaar van God. Daaraan is verbonden, dat er vergelding komt over wie kwaad doet. Het onrecht wordt verwijderd, het recht hersteld. Dat is de bevrijdingsmethode van God. De Messias neemt het kwaad op zich. Hij neemt het in zich op. En gaat er dood aan. Ieder die zijn schuld niet bij hem brengt, gaat er zelf dood aan. Maar ieder die zijn oren en hart opent voor deze belofte, die ontvangt het leven. Goed nieuws. 'Je bent vrij!' Wie zou niet juichen en zingen?

\*\* Ik troost je \*\*

'Ik troost je'. Dat is het tweede wat de vreugdebode doet. Waar bevrijding meer op de status van je leven betrekking heeft, daar is vertroosting gericht op je beleving van het leven. Want troosten heeft alles met gevoelens en emoties te maken. Troost komt binnen als je het moeilijk hebt, als je treurt. Verdriet was er bij de joden, die zovele geliefden misten. Pijn was er bij de puinhoop van de tempel. Zorg was er om de vervulling van Gods beloften. Wie treurt, heeft troost nodig, maar kan dat zelf niet pakken. Hier wordt goddelijke troost geboden. In de toezegging dat de situatie zal veranderen. In de belofte van Gods nabijheid en zegen. Ik laat je niet alleen! Dit is niet het einde! Het kwaad heeft niet het laatste woord! Ik ben er! En ik maak alles nieuw! Dat verzacht de pijn, dat geeft iets om aan vast te grijpen, dat biedt hoop.

'Ik troost je'. Dat is wat de Heer Jezus Christus elke keer doet, als mensen in hun nood zich tot Hem wenden. Duidelijk zichtbaar in de tijd dat Hij op aarde was. Maar ook nu Hij in de hemel is, troost Hij zijn leerlingen door de Geest. Troost die je nodig hebt, wanneer je weet wat treuren is. Als je treurt over de gebrokenheid van de wereld, over de problemen in je relaties, over de nood van je leven en de pijn in je hart. Als je treurt ook over je neiging tot zondigen, over de afstand die er vaak lijkt te zijn tot de Here, over de goddeloosheid en het ongeloof in onze wereld. Wie treurt, staat open voor de troost. De

vertroosting van de vreugdebode, die Hij ook in jouw leven biedt. In de woorden van de prediking en in de viering van het Heilig Avondmaal. 'Ik troost je. Je bent welkom aan mijn tafel. Je hoort bij mij en mag leven in mijn gemeenschap. Je leeft in de ruimte van Gods genade. Laat je bezwaarde en verslagen harten nieuwe moed krijgen. Door mijn overwinning. Mijn Vader zal voor je zorgen. Mijn Geest en zal met je zijn. En eens kom ik zelf terug om alle dingen nieuw te maken.'

'Ik troost je'. Dat verkondigt de bode van God ook vandaag. Laat jij je troosten? Zoek je de nabijheid van de Heer? Leg jij je leven voor hem open? Nodig je hem uit om in jouw leven te komen wonen? Richt jij je verlangens op zijn liefde? Bij alles wat je bezig houdt, alles wat er gebeurt, alles wat je aandacht vraagt? Leef in de vriendschap van Jezus Christus! 'Ik troost je'. Een woord met kracht. De troost van Christus verandert mensen. Een kroon, parfum en feestelijke kleren. Dat krijg je aan, als je je aan Jezus Christus geeft. Als je je laat troosten. Daarmee is verdriet en pijn niet weggeduwd. Maar kun je wel in vreugde verder. Ook in de taaheid en moeite van het leven. 'Ik troost je'.

**\*\* leven in vreugde \*\***

Goed nieuws, wat kun je ernaar verlangen! De brenger van goed nieuws is altijd welkom. Hij brengt blijdschap in je leven. Gods profeten brengen goed nieuws. Jesaja in zijn tijd. Met de aankondiging van de Gezalfde die alles zal veranderen. Door zijn bevrijding en zijn troost. Met die belofte konden ze verder. Ze kregen goede moed. Met nieuwe energie en nieuwe focus. Ze lieten zich niet meer tegenhouden door tegenslagen, ze lieten zich niet meer afleiden door verliezen, ze lieten zich niet meer verlammen door neerslachtigheid, ze lieten zich niet meer verleiden tot allerlei discussies, ze lieten zich niet meer leiden door de afgoden. De belofte van de Gezalfde is genoeg. Nieuwe blijdschap, nieuwe kracht, nieuwe toekomst: als dat geen nieuw leven is!

Jezus Christus brengt goed nieuws. De Gezalfde van God. 'Je bent vrij' zegt Hij. 'Ik troost je', fluistert Hij. Dat is het goede nieuws, het evangelie. Toezeggingen van God. Voor mensen als jij en ik.

Moet er niet meer gezegd worden? Over bekering? Over zonden? Over heiligheid? Over keuzes maken? Over christelijk leven? Over de kerk? Over omgaan met elkaar?

Zeker, daar moet het ook over gaan. Maar de profeet Jesaja brengt ons vanmorgen bij de kern. En het avondmaal bepaalt ons daarbij. Jezus is de Gezalfde. Zijn bevrijding en zijn troost, daar begint het nieuwe leven. En daar loopt het ook op uit.

Kijk zo naar je Heer! Laat zijn beloften je tot leven roepen. Zoek de eenheid met Hem en geef ruimte aan zijn Geest in je. Dan begint je leven bij de vreugde. Die hier nog niet zonder storingen bestaat. Maar die hier wel begonnen en ervaren wordt. Een goddelijke blijdschap, opgeroepen door het goede nieuws van de vreugdebode. Het genadejaar van God is geopend in Jezus Christus.

Amen