

Preek over Markus 13:10

- Schildwolde 25 oktober 2020
- Kees van Dusseldorp
- online dienst
- Collecte: 1: Voedselbank Hoogezand 2; Platform Kerk & Aardbeving

Thema: Goed nieuws in een slechte tijd

votum: Gezang 239 'k Stel mijn vertrouwen

groet

Psalm 55:9

* kindermoment

verbondsvernieuwing

Opwekking 624 Wees genadig

gebed

* inleiding

lezen: Markus 13:1-13

lezen: Romeinen 10:9-17

Liedboek 802 Door de wereld gaat een woord

verkondiging Markus 13:10

* gebedstelefoon

Psalm 2:1,2

gebed

Liedboek 995 O Vader, trek ons lot U aan

collecte

Psalm 97:3,4,5

zegen

Broeder, zuster,

In aansluiting op wat ik zojuist vertelde: In de voorbereiding van de preek heb ik geprobeerd de corona-sores even te parkeren en gewoon bezig te gaan met deze bijbeltekst. Als in: ik zie wel waar ik terecht kom. Om uiteindelijk te ontdekken dat er een buitengewoon belangrijke boodschap voor ons in dit bijbelgedeelte naar voren komt. Het lijkt mij het meest handig om diezelfde route met jou af te leggen. We beginnen dus gewoon bij de tekst.

Ik heb Markus 13 in drie stukken gedeeld. En in het eerste gedeelte viel mijn oog op vers 10. 'Eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd'. Het is een tekst die door catechisanten nog wel eens wordt genoemd. Als het gaat over de wederkomst van de Heer Jezus, dan is er vaak iemand die zegt: 'Jezus komt toch terug als iedereen op aarde het evangelie heeft gehoord?' Dan is er vaak een tweede die vraagt: 'Hoe ver zijn we daar eigenlijk mee? Dat lukt toch nooit 100%?' En een derde die zegt: 'Maar dat is toch raar? Dan zou je een beetje kunnen uitrekenen wanneer het zover is. Terwijl in de Bijbel staat dat wij dat niet kunnen weten.'

'Eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd.' Voor een aantal organisaties is dit een motivatie om heel actief bezig te gaan met zendingswerk of met bijbelvertaalwerk. Een grote internationale organisatie, Wycliffe Bijbelvertalers, is daar druk mee. Zij hebben uitgerekend dat op dit moment nog maar 2% van de mensheid niet beschikt over een Bijbel in de eigen taal. Dat zijn vaak kleine geïsoleerde stammen in Afrika. Wycliffe verwacht dat binnen 20 jaar ook die mensen een stuk van de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Ondertussen wordt het evangelie ook wel aan hen gebracht, soms mondeling, soms in een algemenere taal die ze kennen. Het gaat dus best hard met die bijbelverspreiding aan alle volken. Dat heeft iemand als Orlando Bottenbleij, de bekende baptistenpredikant die lang in Drachten heeft gewerkt, ertoe gebracht om uit te spreken dat hij verwacht dat Jezus uiterlijk in 2030 terugkomt naar de aarde.

Maar is dat wat Jezus bedoelt? Laten we eens kijken in welke situatie en met welke bedoeling Jezus dit heeft uitgesproken.

Als Jezus dit onderwijs geeft, zit hij met zijn leerlingen op de Olijfberg. Het is avond. Ze hebben een volle dag met veel spanningen achter de rug op het tempelplein. Honderden mensen stonden om Jezus heen, benieuwd naar zijn onderwijs. Maar ondertussen probeerden de Schriftgeleerden en Farizeeën hem te pakken. Met listige strikvragen wilden ze hem iets doms laten zeggen, zodat ze een reden hadden om hem op te pakken. Jezus liet zich niet vastpraten. Maar de spanning liep wel op. Je kon de teleurstelling van Jezus voelen groeien: dat in het huis van God geen ruimte was voor het Woord van God. Waar bestond die tempel dan nog voor?

Als ze aan het eind van de dag de tempel verlaten, proberen de leerlingen nog iets te red- den. 'Meester, hoe slecht ze ook op u reageren, moet u eens kijken wat een prachtige ge- bouw het is! Het is echt wel de tempel van God'. Dan zegt Jezus: 'Dat gebouw? Geen steen zal op de andere blijven staan. Het gaat compleet tegen de vlakte.' Een schokkende pro- fetie, voor de leerlingen totaal onverwacht. Stond in de Bijbel niet dat Sion eeuwig zou blijven? Dat de tempel zou standhouden, hoe zwaar het ook zou worden in de eindtijd? Zou de Messias zijn koninkrijk niet vanuit Jeruzalem uitrollen over de wereld?'

Geschokt lopen ze verder. Zwijgend. Als ze op de Olijfberg zijn, dan gaan ze zitten. Vanaf die plek kijk je over het Kidrondal en zie je de tempel aan de overkant liggen, schitterend in de avondzon. Na intern overleg is het Petrus die uiteindelijk de vraag durft te stellen: 'Meester, wat bedoelde u met de verwoesting van de tempel? Wat is de betekenis daarvan? Hoe gaat het dan in de toekomst als er geen tempel meer is?'

Jezus gaat vertellen. Uitleg geven. Dat is fijn. Als je weet hoe het in elkaar zit en wat je kunt verwachten, dan scheidt dat een hoop onrust en angst.

Jezus gaat in op de vraag naar de verwoesting van de tempel. Maar eerst gaat Hij wat anders doen. Hij moet de verwachtingen van de leerlingen bijstellen. Hij moet ze een andere blikrichting geven als het gaat om de toekomst. 'Als je het idee hebt dat de tempel het houvast is voor je geloof, dan ben je kwetsbaar als die tempel vernietigd wordt. Dan ben je je houvast, je hoop en je geloof kwijt. Luister niet naar de verleiders die in mijn naam precies denken te vertellen hoe het gaat, wat er komt en hoe je de gebeurtenissen moet interpreteren.'

Er zijn mensen die zeggen dat er het steeds slechter op aarde zal worden. Oorlogen, aardbevingen, volksverhuizingen, klimaatveranderingen, rampen, epidemieën. Dat je daaraan kunt zien dat het einde van de tijden eraan komt. 'Nee' zegt Jezus, 'Laat het je niet verontrusten. Dat gaat allemaal gebeuren, zeker. En het kan heel erg moeilijk worden. Ze horen bij de 'weeën van de Messias' zoals men dat noemt. Met het zijn nog maar de voorweeën. Ze kondigen de nieuwe tijd van de Messias wel aan, maar ze vormen niet de opmaat ervan. Het zijn niet de belangrijkste tekenen dat de Heer eraan komt.

Jezus moet de blikrichting van de leerlingen omdraaien. Let niet op de tempel, ook al zal die verwoest worden en houd je dat bezig. Let niet op de rampen er gebeuren. Ze moeten gebeuren en ze zullen gebeuren. Maar je moet er niet op focussen. Ze vormen niet de belangrijkste tekenen dat de Heer komt. Er is iets anders waar jullie op moeten letten: op het evangelie in deze wereld. Open je ogen en oren voor het goede nieuws van Jezus Christus. Dat die prediking doorgaat en over de aarde gaat, dat is het teken dat Jezus bezig is te komen. Dat die prediking weerstand oproept en vervolging, maar tóch niet gesmoord wordt. Dát is waar je op moet letten. Dat de kerk zal lijden en onder druk komt te staan, maar dat het goede nieuws toch doorgegeven wordt en bewaard wordt. Dát is het teken dat het einde echt gaat komen.

Dat gelovigen het moeilijk krijgen vanwege hun geloof. Dat de kerk zal lijden, dat gebeurt. Niet alleen in de landen waarin christenen actief worden vervolgd. In Pakistan, Noord-Korea, China. Maar ook de druk op de kerk door welvaart. Doordat de christelijke ethiek steeds verder verwijderd raakt van wat in de samenleving normaal en goed gevonden wordt. Door interne spanningen en ruzies. Door afnemende interesse. De kerk zal lijden. Dat hoort bij een gemeenschap die een Heer volgt die niet werd geaccepteerd, maar werd gedood. Zou de wereld jou lusten als zij de Christus heeft uitgespuugd? En toch gaat de verkondiging van het goede nieuws verder. Wordt het evangelie bewaard. Vinden mensen daarin hun houvast en hun moed. Klinkt het door in het getuigenis.

Let niet op de tempel. Let niet op de wereld om je heen. Let op jezelf! Dat is de oproep van de Heer aan zijn leerlingen. Let erop hoe je leeft van het goede nieuws. Hoe je verbonden bent met de Heer Hoe de Heilige Geest je leven leidt en je de woorden geeft.

Mag je geen verdriet hebben om de pijn die mensen aangedaan wordt? Mag je niet boos worden om het onrecht in deze wereld? Mag je geen zorgen maken over je gezondheid, over je inkomen, over de samenleving, over de kerk? Zeker! We weten dat Jezus eens hilde toen hij de muren van Jeruzalem zag. Maar als hij zegt: let op jezelf: waar ligt je houvast, waar ligt je verwachting, dan draait hij de blikrichting om. Begin bij jezelf. Hoe jij leeft van het evangelie. Verwonder je over de kracht die het geloof geeft. Over de rust die je vindt bij de Heer Jezus. Blijf volhouden in het geloof. Het geloof in Jezus Christus, omdat je weet dat alleen bij Hem redding en toekomst is. Blijf volhouden in vertrouwen. Het vertrouwen dat de Heer door zijn Geest leiding geeft.

‘Het evangelie moet aan alle volken worden verkondigd.’ Dat is geen moeten in de zin van een opdracht voor de mensen. Het is een messiaans moeten: dit zal er gebeuren. Een onwaarschijnlijk uitzicht voor de leerlingen van Jezus die aanvoelen dat het fout gaat. En die bovendien moeten verwerken dat van de tempel geen steen op de andere zal blijven. Hoezo zouden alle volken horen van Jezus Christus? Zou Petrus daar ooit kunnen bedenken dat hij ooit in Babel en in Rome zou preken over de Heer? Het is gebeurd en het gebeurt nog steeds. Ondanks mensen, ondanks tegenwerking, ondanks angsten en bedreigingen wordt het goede nieuws verkondigd. Zijn er mensen die zich laten redden.

Wie volhard, zal tot het einde gered worden, zo besluit Jezus dit gedeelte met een belofte en een bemoediging. Want de toekomst van de Messias gaat door. Tot over het einde van de wereld heen. In de slechtste tijden en in de grootste ellende houdt God een weg van redding open. Zolang deze wereld bestaat laat Hij het goede nieuws horen. Dat is een teken van de macht van de Messias. Een teken dat Hij werkt aan zijn doel. De genade-deur in deze wereld staat open. Goed nieuws in een slechte tijd. Geef daar je aandacht aan! Zoek daar je houvast!

Broeder, zuster,

Jezus keert de blikrichting om. Let niet op wat er allemaal om je heen gebeurt. Laat je niet verontrusten. Maar je niet boos. Vertrouw je ziel niet toe aan profeten die precies kunnen zeggen wat er aan de hand is en wat er gebeuren moet. Maar let op jezelf en op het goede nieuws van Jezus Christus. Hoe dat nieuws ook naar je toe komt. Daar ligt je redding! Daar ligt het behoud. Dat bepaalt de bestemming van je leven. De hoop van je hart. En de geschiedenis van deze wereld.

Dat was de boodschap die ik deze week ontvangen heb uit het eerste deel van Markus 13. Die ik nodig had. En die ik jullie meegeef. Bij alle onrust, bij alle vragen, bij alle zorg, bij alle vermoeidheid: let op jezelf en op het evangelie van Jezus Christus. Hij gaat door! Het goede nieuws wordt verkondigd! Hou vast aan het woord van het leven. En wordt zo zelf een getuige van de Heer. Want Hij komt!

Amen