

Preek over Prediker 4:12  
- Schildwolde, 13 mei 2021  
- Hemelvaartsdag  
- Trouwdienst Johan en Marieke  
- Kees van Dusseldorp

thema: Niet alleen!

mentimeter 1  
votum en groet  
Gezang 215:1,3,5 De dag van onze vorst brak aan  
belijdenis: Kolossenzen 3:1-4  
gebed  
lezen: Handelingen 1:1-14  
Lied 234 (LB74) Al heeft Hij ons verlaten  
lezen: Prediker 4:7-12  
Psalm 100  
mentimeter 2  
preek Pred.4:12b  
Psalm 68:8,11  
huwelijksformulier  
Gezang 177:1,2 Heer, U bent mijn leven  
bevestiging  
Gezang 261 De Heer zegene U  
mentimeter 3  
dankgebed  
collecte  
Lied 913 Wat de toekomst brengen moge  
zegen

Gemeente van Christus,

Hemelvaartsdag. Van de vijf belangrijkste christelijke feesten roept hemelvaartsdag altijd de meeste gemengde gevoelens op. Dat lees ik tenminste op internet en dat hoor ik in preken van collega's. Ik ben wel benieuwd hoe dat bij ons ligt. Daarom wil ik graag een peiling doen via mentimeter. Ga naar [menti.com](https://www.menti.com) en gebruik als code: 5182 0442.

In heb vijf verschillende gevoelens in peiling opgenomen. Zou je bij elk van die vijf een score willen geven op een schaal van 1 tot 10? Hoe sterk is dit gevoel voor jou? Het helpt je om het voor jezelf bewust te maken: wat is mijn beleving eigenlijk bij hemelvaartsdag?

Trots, omdat Jezus gekroond is in de hemel. Trots bedoel ik dan als gepaste trost. Fier, zoals de Belgen zeggen. Zoals veel Nederlanders trots zijn als Max Verstappen een Grand Prix wint. Zo kun enthousiast zijn als Jezus, jouw Heer, gehuldigd wordt als de wereldkampioen. Hij krijgt alle credits voor zijn werk. Hoe is dat bij jou? Voel je je feestelijk vandaag, omdat het hemelvaartsdag is? Vertel je graag aan anderen dat Jezus koning is?

Verdriet, omdat Jezus de aarde verlaten heeft. Het is een gevoel dat bij hemelvaartsdag vaak wordt genoemd. Jezus ging weg. Het was toch een soort afscheid. En afscheid nemen roept bij veel mensen een verdrietig gevoel op. Iets daarvan lijkt ook bij de leerlingen aanwezig te zijn. Ze bleven naar de hemel staren, ook toen ze Jezus helemaal niet meer zagen.

Verlangen, omdat Jezus eens weer terugkomt. Met het vertrek van Jezus is de laatste etappe aangebroken. Als een bruidegom die de laatste keer voor de bruiloft vertrekt. Hij geeft zijn bruid een kus. Zegt: 'De volgende keer dat we elkaar zien, is het onze bruiloft. Denk daar aan.' Hij zwaait nog een keer tot hij op de grote dag met muziek en zang wordt ingehaald.

Verwarring, omdat je Jezus niet meer ziet. Hemelvaartsdag roept best ingewikkelde vragen op. Wat is de hemel eigenlijk? Waar is Jezus nu? Hoe is de aarde verbonden aan de hemel? Jezus regeert vanuit de hemel. Maar hoe doet Hij dat? Waar kan ik dat zien? En als ik er weinig van kan ontdekken, klopt het verhaal dan wel?

Rust, omdat Jezus nu alle macht heeft. Hij heeft het gezegd dat Hij alle macht heeft. Met zijn hemelvaart heeft Hij de regering op zich genomen. Hij zet de koers uit en voert zijn beleid uit. Vanuit de hemel zorgt Hij ervoor dat het Koninkrijk zich ontwikkelt. Dat zijn leerlingen veilig zijn. Dat ze geestelijke vrede niet verliezen, ook in de moeilijkste omstandigheden.

Vijf gevoelens rond hemelvaart. Hoe sterk zijn die gevoelens voor jou? Ze kunnen naast elkaar staan. Ze zeggen misschien iets over jouw geloof op dit moment.

□

Is hemelvaart de christelijke feestdag die de meeste gemengde gevoelens oproept? Het zou zomaar kunnen. Dan zou je het moeten vergelijken met zo'n peiling voor Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren, de andere christelijke feestdagen uit de top-vijf.

In de vijf antwoorden zijn belangrijke dingen genoemd die met hemelvaart te maken hebben. Maar als ik één thema eruit haal, dat voor jou, voor jullie en voor mij belangrijk is, dan is dat de vraag wat het voor ons leven op aarde betekent dat onze Heer in de hemel is.

Wat betekent het voor jullie huwelijk, dat jullie een Heer in de hemel hebben? En dat jullie je relatie aan Hem willen verbinden? Waarom vinden jullie dat zo belangrijk, dat je zelfs een jaar na jullie trouwdag nog een kerkelijk bevestiging en voorbede hebt gevraagd? Wat betekent Jezus voor jullie relatie? Voor jullie gezamenlijke weg?

Wat betekent het voor ons leven op aarde dat onze Heer in de hemel is?

Wat betekent het voor jou en voor mij persoonlijk, in het zoeken van je weg, in het omgaan met teleurstellingen en beperkingen, in het leren kennen van jezelf, dat we een Heer in de hemel hebben? Dat we ons elke dag tot Hem richten? Dat we bij Hem horen? Wat betekent het voor ons omgaan met elkaar, in kerk maar ook daarbuiten? Onze ontmoetingen, gesprekken en relaties. Die zijn zo bepalend voor je leven. Tegelijk heb je ook een relatie met Jezus Christus in de hemel. Heeft die iets te maken met de verhoudingen tot anderen?

Ik vind dit oprecht een belangrijke vraag, die niet simpel te beantwoorden is. Hemelvaartsdag bepaalt mij daarbij. We kunnen normaal gesproken niet verder kijken dan onze horizon, onze aardse werkelijkheid. Wat we hier ontdekken en vinden, wat we hier meemaken en kunnen bedenken, wat we hier voelen en horen, wie we hier ontmoeten en spreken, daarmee moeten we het doen. Maar dat onze werkelijkheid ook een andere dimensie heeft, daar bepaalt Jezus ons letterlijk bij door omhoog te gaan. Er is een hemel boven de aarde! Hij prikt onze aardse bubbel door. Er is een werkelijkheid van God, die wij niet zomaar kunnen zien, meten en onderzoeken. Maar die wel degelijk aanwezig is, zelfs beslissend voor wat er op aarde gebeurt. Beslissend voor wat er met jou gebeurt.

Dat Jezus omhoog ging, dwingt ons om omhoog te kijken. En dat is steeds nodig. Want mijn blik wordt steeds weer omlaag getrokken. Naar wat ik meemaak, waar ik mij zorgen over maak, waar ik plezier aan beleef, wat er aan mij trekt, zowel van binnenuit als van buitenaf. Dit is mijn wereld. Denk ik. Maar het is niet zo. Gods Woord en Gods kracht doorbreken dat. Met de hemelvaart van Jezus wordt onze blik letterlijk omhoog getrokken. Het is zo vreemd. Iemand die opstijgt. Naar de hemel gaat. Die je niet ziet, maar die er wel is. Die leiding heeft, ondanks alle ruimte die Hij geeft aan slechte mensen, schadelijke processen en verschrikkelijke gebeurtenissen. Vreemd misschien, maar wel waar.

Wat betekent het voor ons leven op aarde dat wij een Heer in de hemel hebben? Wat betekent het voor jullie huwelijk dat jullie je relatie en je leven aan Jezus in de hemel willen verbinden?

\*\*

Ik wil deze vraag benaderen vanuit Prediker, het boek vol wijsheid van een gelovig man die diep nagedacht heeft over het leven, dat vaak zo taai en teleurstellend lijkt. Johan en Marieke, jullie noemden Prediker 4 als bijbeltekst voor deze dienst. Jullie waren vooral geraakt door de tekst over het koord dat uit drie strengen is gevlochten, het 'drievoudige snoer' zoals dat in de vorige vertaling stond. Jullie passen dat beeld toe, zoals het door zoveel christelijke bruidsparen is gedaan: Voor een gelukkig huwelijk heb je drie partijen nodig. Niet alleen man en vrouw. Maar man, vrouw en de Here God. De enige

gezonde en heilzame driehoeksverhouding. Een drievoudig snoer, waarbinnen de belofte van liefde en trouw tot bloei kan komen. Een sterk, gelukkig en christelijk huwelijk.

Dat is een mooie toepassing, ook al denk ik niet dat de Prediker dit bewust bedoelde toen hij deze tekst opschreef. Maar deze tekst over het drievoudig snoer bevat wel een stuk wijsheid van God. En in Gods wijsheid komt altijd de Heer Jezus mee. Dat is het eerste wat je eraan hebt dat je een Heer in de hemel hebt: Hij geeft wijsheid om op aarde te leven. Zoals met deze bijbeltekst. Levenswijsheid. Om de goede kant op te gaan. Om te ontdekken wat verstandig is en wat niet. Zodat je het niet allemaal zelf hoeft uit te vinden, maar dat je leiding krijgt in je leven. Zodat je gelukkig bent, ook als het niet altijd gaat zoals je graag zou willen. Onze Heer in de hemel geeft jullie en ons allemaal wijsheid voor het leven op aarde.

De wijsheid die de Heer in dit bijbelgedeelte geeft is simpel samen te vatten: 'Doe het niet alleen! Ga niet alleen door het leven. Je kunt beter samen zijn dan alleen.' Al bij de schepping zei God: 'Het is niet goed dat de mens alleen is'. Hier in Prediker wordt dat ingevuld. Je kunt beter samen zijn dan alleen. In een huwelijk, maar ook in andere relaties: vrienden, familiebanden, collega's. De Prediker zegt: Het is veel bevredigender om je samen ergens voor in te zetten dan alleen. Want dan wordt een ander er ook gelukkiger van. De Prediker zegt: Als je struikelt en valt, letterlijk of figuurlijk, dan kan een ander je helpen om weer overeind te komen. De Prediker zegt: Als je het koud hebt, of je rot voelt, dan is het heerlijk dat een ander dichtbij je is om je liefde en warmte te geven. De Prediker zegt: Als je aangevallen wordt of onder druk komt te staan, dan heb je de steun van een ander nodig.

Johan en Marieke, jullie hebben al een aantal jaar een relatie en zijn nu een jaar getrouwd. Jullie geven aan dat het in de praktijk ook zo werkt: dat je elkaar aanvult en elkaar nodig hebt. Jullie geven ook aan, dat je daar soms best aan werken moet. Om elkaar te begrijpen en het weer samen te doen. Dat is herkenbaar. In ieder mens zit de neiging om het alleen te doen. Ga niet alleen door het leven! Dat is de dringende oproep van de Heer in deze bijbeltekst. Dat geldt niet alleen als je een relatie hebt. Maar voor ieder mens: kies ervoor om het niet alleen te doen! Zoek contact, maak verbinding, vertel wat er met je gebeurt, luister naar een ander. Ook als dat soms tegenvalt, als je teleurgesteld of gefrustreerd in mensen bent. Neem de bewuste beslissing om je niet terug te trekken in jezelf. Om de kloof met een ander niet te laten bestaan. Om het in je eentje op te lossen en te proberen. Zelfstandigheid is een grote kwaliteit. Maar alleen red je het niet. Met z'n tweeën ben je sterker, word je gelukkiger en kom je verder. En een drievoudig snoer is helemaal niet snel stuk te trekken.

\*\*

Weet je, God laat ons ook niet alleen. Hij heeft zijn Zoon gegeven, Jezus, die nu in de hemel is. Die gezegd heeft: 'Ik ben bij je, altijd en overal'. Juist vanuit de hemel kan Hij dichtbij komen. Omdat de hemel overal om ons heen is. Hij is mens geworden. Medemens. Zo kennen we Hem. Zoveel sterker en wijzer dan ik. Zoveel krachtiger en liever dan ik. En Hij is super dichtbij gekomen door naar de hemel te gaan. Vanuit die hemel zegt Hij tegen jou en tegen mij: 'Doe het niet alleen! Je kunt beter samen zijn dan alleen.'

Wat heb je voor je leven op aarde aan een Heer in de hemel? Hij geeft een gouden aanwijzing: 'Ga niet alleen door het leven. Maar ga samen.' Die wijsheid van onze hemelse

Heer geeft richting aan je keuzes. Dat je je openstelt voor andere mensen. Dat je het contact zoekt. Dat je erkent wanneer je hulp nodig hebt, voor een klus in huis, voor een lastig probleem, in een periode dat je het moeilijk hebt. En Jezus geeft deze wijsheid niet alleen vanuit de hemel. Hij is die wijsheid ook zelf. Want Hij laat ons nooit alleen.

\*\*

Wijsheid. Dat is het eerst wat je aan je Heer in de hemel hebt. Dat geldt voor jullie. Het geldt voor jou thuis. En voor mij. Doe iets met die aanwijzing die je vanuit de hemel krijgt. Met alle aanwijzingen in de Bijbel. En zeker ook met deze: Ga niet alleen door het leven! Maak werk van je relaties, wees zuinig op je vrienden, verbind je aan mensen, geef jezelf en anderen een kans om samen op te trekken.

Er is nog iets wat je aan je Heer in de hemel hebt. Dat is liefde. Want het is niet waar dat je met z'n tweeën altijd sterker en gelukkiger bent dan alleen. Mensen kunnen elkaar ook afbreken, kapot maken, op afstand zetten. De aanwijzing van de Heer om niet alleen door het leven te gaan, werkt alleen als er sprake is van liefde. Liefde om de tekorten van een ander te aanvaarden. Liefde om de fouten van een ander te vergeven. Liefde om aan de behoeften van een ander tegemoet te komen. Liefde om de liefde van de ander te ontdekken en te ontvangen, op welke manier hij of zij die liefde ook geeft.

Het woord 'liefde' staat niet in dit gedeelte van Prediker. Maar het springt in alle voorbeelden naar je toe. Het is die liefde, die je bij de Heer Jezus ziet, ontvangt en leert. Hij geeft zichzelf, begint steeds opnieuw, vergeeft je zonden en tekorten en is blij met jouw dankbaarheid. Geef je aan zijn liefde. Bid om zijn genade. En laat zijn liefde in jouw hart nieuwe liefde aansteken. Zo wordt samen meer dan twee alleen. Zo ontstaat dat koord van drie strengen. Eén plus één wordt drie als er liefde woont. Als de Heer er woont.

\*\*

Wat heb je voor je leven op aarde aan een Heer in de hemel? Ongelooflijk veel. Zijn wijsheid hoe je moet leven en daarin gelukkig kunt zijn. 'Ga niet alleen door het leven'. En zijn liefde die jou leert in geloof, hoop en liefde te leven. Met elkaar en met anderen.

Jezus Christus is in de hemel. Vanuit het commandocentrum leidt Hij ons met zijn wijsheid en zijn liefde. Met zijn overzicht, zijn kracht, zijn Woord, zijn genade en zijn Geest. Zo krijg je voor je leven op aarde het inzicht en de energie die je nodig hebt.

Johan en Marieke. Zoek zo samen je weg in je huwelijk. Leef dichtbij Jezus Christus, allebei persoonlijk en ook samen. Luister naar zijn wijsheid en leef van zijn liefde. Zo ontstaat in jullie huwelijk dat drievoudig snoer. Dat heel jullie leven meegaat. En waarde heeft voor de eeuwigheid.

Amen