

Tien geboden – toegespitst op de actuele situatie (november 2021)

God heeft zich bekend gemaakt als de HEER: “Ik ben die Ik ben. Wat er ook gebeurt, Ik ben er altijd bij. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde, de angst en de dood door het bloed van mijn Zoon. Wees niet bang: niets kan je scheiden van mijn liefde. Ik heb jullie in vrijheid gesteld en breng jullie – dwars door de woestijn – naar het goede leven.”

1. Vereer alleen de HEER. Maak geen afgod van je gezondheid, ook niet van je geld of van je eigen mening. Er is maar één God, bij Hem word je gelukkig.
2. Vereer niet een zelfgemaakt beeld van God. Ontdek wie de HEER echt is en luister naar wat Hij je wil zeggen. Wees niet eigenwijs, maar laat je redden door Christus.
3. Misbruik de naam van de HEER niet. Vervloek Hem niet als het tegenzit. Zeg ook niet te gemakkelijk dat Hij aan jouw kant staat als je een meningsverschil hebt.
4. Gedenk de rustdag. Richt je in alle onrust op vrede met God. Laat zien wat de dienst aan God en de verbondenheid met elkaar voor je betekenen, ook als je thuis blijft.
5. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Scheld niet op bestuurders en handhavers, maar bid voor hen en behandel hen met respect.
6. Pleeg geen moord. Geef ruimte aan elkaar en bescherm elkaar. Breng jezelf niet in gevaar. Denk aan de kwetsbare mensen en zoek hun belang.
7. Pleeg geen overspel. In spannende tijden staan relaties onder druk. Denk eraan dat je elkaar nodig heeft. Heb geduld met elkaar en wees lief voor elkaar.
8. Steel niet. Wees niet gericht op je eigen voordeel ten koste van anderen. Buit ook de schepping niet uit. Deel van wat jij hebt gekregen met wie niets heeft.
9. Leg over je naaste geen vals getuigenis af. Brand een ander niet af, ook niet op sociale media. Oordeel niet zo snel. Wees betrouwbaar en integer in wat je zegt.
10. Zet je zinnen niet op wat een ander heeft of kan of mag. Roep niet te snel dat iets niet eerlijk is. Laat je niet meeslepen door verhalen. Wees open in je bedoelingen.

Kortom: Laat je vullen met de Geest van Jezus Christus. Heb in woorden en daden God lief boven alles en je naaste als jezelf.