

Preek 2 Timoteüs 3:16-17

- Neede, 28 augustus 2022
- Kees van Dusseldorp
- bevestiging en intrede

bevestiging door ds. K.H. de Groot

Psalm 146:1,2,3 (Liedboek: Zing, mijn ziel, voor God uw Here)

votum en groet

Lied 326:1,5 (Oude Liedboek: Een rijke schat van wijsheid = NLB 316)

wetslezing: Kolossenzen 3:12-17

Psalm 119:64,66 (Een smekeling, zo kom ik voor uw troon)

gebed

schriftlezing: Romeinen 10:8-17

schriftlezing: 2 Timoteüs 3:10-4:5

verkondiging 2 Timoteüs 4:1-2 (Klaas de Groot)

ELB 336:1,3 Geprezen zij God op zijn heilige troon (= JdH 854)

lezen bevestigingsformulier (zie <https://www.gkv.nl/download/2187>)

lied van gebed en zegen: Heer dank U wel**

opdracht en gebed

kindermoment

verkondiging 2 Timoteüs 3:15-17 (Kees van Dusseldorp)

NLB 687:1,3 (Wij leven van de wind)

geloofsbelijdenis

Opwekking 801 Het leven in mij

gebed

collecte

NLB 425 Vervuld van uw zegen

zegen

toespraken

dankwoord

Psalm 111:1,4,6 (GK: Looft, halleluja, looft de Heer)

Gemeente van Jezus Christus,

Er was eens een boer die naar Australië vertrok om daar een schapenboerderij te beginnen. Hij stuitte op een probleem. Hoe moest hij zijn schapen bij elkaar houden? Dat ze niet alle kanten op zwierven en hij ze kwijt zou raken? In Nederland was hij gewend om een afrastering om een weiland te maken, zodat de schapen niet weg konden lopen. Hij werd trouwens nog wel vaak gebeld dat een paar eigenwijze beesten zich erdoor heen gewurmd hadden en op de weg liepen. Maar in Australië was zo'n afrastering niet mogelijk: het was er veel te uitgestrekt. Dat zou een kapitaal kosten. Voor aanleg en voor onderhoud.

Ook het bij elkaar houden van schapen met herdershonden was voor hem geen optie. Dan zou hij zelf steeds bij de kudde aanwezig moeten zijn. Maar hij was boer, geen herder.

Hij moest iets anders verzinnen. Hij vroeg een buurman hoe men dat hier had opgelost. Die vertelde: een schapenboer zorgt ervoor dat in het midden van zijn land een goede bron komt, waarin altijd helder water is. Ook al zwerven zijn schapen overdag rond om het land af te grazen, ze komen 's avonds altijd weer bij die bron terug. Hij raakt wel eens wat schapen kwijt. Maar vaak komen er ook weer andere schapen mee, zodat zijn kudde groeit.

Of het klopt, weet ik niet. Maar het is een beeld, dat mij niet alleen bemoedigt, maar ook richting geeft. Voor mijn leven. Voor mijn werk. Ga je energie niet verspillen aan degenlijke hekken of scherpe grenzen. Zorg voor iets anders: Als schaap zijnde: laat ik ervoor zorgen ervoor dat ik altijd bij de bron met helder water in de buurt blijf. Dan verdwaal ik niet en verhonger ik niet. Als boer zijnde: laat ik ervoor zorgen dat de bron helder water blijft geven en niet droog komt te vallen. Dan blijven de schapen komen.

**

Dat heldere water, dat is voor mij het Woord van God. Zoals dat in de Bijbel naar ons toe komt. Wat een schatkamer heeft God daarmee voor ons geopend! Ik ben jullie als gemeente dankbaar, dat jullie mij in de gelegenheid stellen om me in de Bijbel te verdiepen. En om jullie te vertellen wat ik daarin gevonden heb. Hoe de Heer me daarin aangesproken heeft. En wat dat volgens mij voor ons vandaag betekent. In ons leven, in ons land, in onze wereld.

Het is de eerste taak voor een predikant (zoals ds. De Groot nog eens onderstreept heeft): preken. Paulus maakt duidelijk waarom die Bijbel zo bijzonder is. Waarom het lezen, overdenken, accepteren en vieren van wat in dit boek staat, zo belangrijk en inspirerend is. Waarom je er altijd mee verder kunt. En je er nooit klaar mee bent.

**

Over de paar zinnen die Paulus hier opschrijft over de Bijbel, is heel wat te zeggen en te doordenken. Ik haal er een paar dingen uit. Allereerst wijst Paulus op de bijzondere oorsprong van de Bijbel. Het zijn 'heilige geschriften' zegt hij, waarbij elke geschrift door God is geïnspireerd. Letterlijk zegt hij: 'door God geademd'. Nu kan ik heel wat zeggen over hoe dat gegaan is, die inspiratie. Of over de bijzondere kracht van de Bijbel, omdat de lucht van God er altijd aan zit. Maar ik wil vandaag vooral wijzen op het bijzondere

feit dat God ervoor gezorgd heeft dat hier op aarde boeken zijn waarin zijn woorden, zijn daden, zijn plannen en zijn regels zijn beschreven.

Weet je, veel mensen hebben wel een gevoel dat er een God is. Of dat er in ieder geval iets is. Vanuit dat gevoel proberen ze zich God voor te stellen. Hoe Hij dan zou zijn. Wat Hij wel of niet goed zou vinden. Wat zijn plan en zijn bedoeling is. Maar het probleem is, dat ieders gevoel daarin anders is. En dat je je een beeld van God maakt, dat in het verlengde van je eigen ideeën ligt. Wat jij als oneerlijk ervaart, daarvan zeg je: dit wil God niet, dit moet stoppen. Wat jij als belangrijk ervaart, daarvan zeg je: dit moet ik doen, dit is onze opdracht. Voor een deel is het ook prima dat je daar zo mee om gaat. Maar het is tegelijk ook best riskant. Ik ben er tenminste wel vaak achter gekomen, dat mijn gevoel lang niet altijd klopt en dat het mij soms ook echt op het verkeerde been zet.

Je kunt meer over God weten dan alleen wat jouw gevoel daarbij is. En het is belangrijk om jouw gevoel over God te toetsen, aan te vullen en eventueel te corrigeren. Is het niet veel belangrijker dat jouw idee van God in het verlengde ligt van wie Hij werkelijk is? Dat we het er met elkaar over kunnen hebben wie God is, wat Hij wel en niet belangrijk vindt? Wat een zegen dat God ervoor gezorgd heeft dat er boeken zijn. Heilige boeken, door hemzelf ingegeven. Hoe lastig het soms ook is, om het goed te begrijpen en hoe verschillend het soms ook uitgelegd wordt, we zijn niet overgeleverd aan onszelf en aan onze eigen – tegenstrijdige – ideeën en gevoelens. God openbaart zich niet alleen in ons gevoel, in onze gemeenschap en in onze wereld, maar nog veel duidelijker in de Bijbel.

**

Maar wat lees ik dan in die Bijbel? Wat haal ik daar dan uit? Paulus brengt dat heel kort op formule. Hij zegt: de heilige geschriften hebben het bijzondere vermogen om je wijs te maken, zodat je weet hoe je gered kunt worden. Namelijk door te geloven in Jezus Christus. Kijk, dat is nu iets, die je niet zelf verzint. Waarvan je niet denkt: o ja, dat had ik zelf al bedacht. Dat sluit precies aan bij mijn intuïtie.

Prachtig hoe Paulus de essentie van de Bijbel hier voor ons samenvat. De Bijbel geeft je wijsheid, die je op een andere manier nooit zou opdoen. In de Bijbel krijg je namelijk te horen hoe de weg van de redding eruit ziet. Door het geloof in Jezus Christus.

Ik hoor en lees veel over wat mensen geloven. Over Gods liefde. Dat Hij je kent en altijd bij je is. Dat het Hem niet uit de hand loopt, wat er ook gebeurt. Dat Hij een prachtige toekomst voor je in petto heeft. Heel waardevol en helemaal waar. Maar daar ligt niet de kern van wie God is en wat Hij doet. De kern ligt in je redding door Jezus Christus. Dat is zeg maar, het klokhuis van de Bijbel. Maar het kan wel betekenen dat dit even een ander spoor is, dan je zelf zou denken.

Als dit het belangrijkste is, wat God ons in zijn Woord meegeeft, dan hebben we daar wel werk aan. Besef je dat je gered moet worden? Dat de wereld zo gebroken is, dat we die niet kunnen herstellen? Dat de mensheid zoveel slechtheid en kwaad voortbrengt, dat er altijd onrecht en oorlog zal blijven? Dat jij – hoe slim en goed je ook bezig bent – ook zondigt tegen God en mensen en dat je alleen door vergeving verder kunt? Er is redding nodig. De Bijbel maakt dat op alle bladzijden duidelijk. En wie even om zich heen kijkt, die zal dat beamen. Er is een redder nodig. En die is er: Jezus Christus! Hem leer je kennen in de Bijbel. Niet alleen omdat daar zijn woorden en daden in beschreven zijn. Maar

ook omdat je door de Bijbel te lezen, gaat ontdekken wat Jezus eigenlijk gedaan heeft door te sterven aan het kruis. Wat redding eigenlijk is.

Misschien denk je: dat weet ik wel. De verhalen over Jezus ken ik wel. Ik heb belijdenis van mijn geloof gedaan. Ik ben gered. Nu is het tijd om me met het vervolg bezig te houden. Met de praktijk. Met de Heilige Geest. Met het kerkelijk leven. Met de ontwikkeling van de nieuwe wereld van God. Moet je doen!! Maar niet vanuit het idee dat redding een soort basisdiploma is, dat je eenmaal gehaald hebt en vervolgens in de kast kunt leggen. Mijn ervaring en mijn overtuiging is, dat je steeds meer leert over die redding. En over de redder. Dat je steeds weer en steeds meer beseft waar redding voor nodig is. Voor jezelf, voor een ander, voor de mensheid, voor de wereld.

Timoteüs is opgegroeid in een gelovig gezin. Van jongsaf aan kent hij de verhalen uit de Bijbel, leeft hij in eerbied voor God. Hij is zelfs voorganger geworden, die christenen les geeft over de inhoud van het geloof. En die leiding geeft aan de christelijke gemeente. Juist tegen hem zegt Paulus: zorg dat je groeit in wijsheid over de redding door het geloof in Jezus Christus. Sterker nog: zorg dat je daar alle aandacht aan geeft. Daardoor laat ik mij zelf aanspreken. Als christen, als predikant, als docent. Maar het laat ook zien wat we allemaal nodig hebben: steeds weer terug naar Jezus Christus. Het kennen van Hem verdiepen, het verstaan van zijn lijden en sterven, het leven in zijn opstandingskracht en wijsheid en het een worden met zijn Geest.

**

Vandaaruit – en dat is de derde opmerking die ik naar aanleiding van deze tekst maak – word je als christen toegerust voor het leven.

Het is een vraag die je vast herkent: Wat heb ik eraan? Om naar de kerk te gaan en preken te horen? Om in de Bijbel te lezen? Om aan een Bijbelstudiegroep mee te doen? Er zijn genoeg andere dingen die ik leuker vind. Mijn leven is vol genoeg met allerlei verplichtingen en drukte. Er zijn genoeg andere mensen met wie ik meer een klik heb. Eigenlijk heb ik op zondag mijn rust wel nodig om bij te komen en op te laden.

Maar weet je: opladen doe je niet alleen door uit te rusten en leuke dingen te doen met leuke mensen. Maar ook door even uit je wereld te stappen en bij God te komen. Door even uit te zoomen en naar het grote plaatje te kijken: Waar ben ik mee bezig? Doe ik de goede dingen? Laat ik mij leven, of lukt het me om goede keuzes te maken?

Toegerust voor het leven. Om op jouw plek daar het goede te doen. Als mens van God. Dat is de belofte die Paulus opschrijft. Het effect van bezig zijn met de Bijbel. Van luisteren naar en nadenken over de Heer Jezus. Van je verdiepen in de reddingsweg van God. Paulus belooft dat je dan als dienaar van God – letterlijk als mens die bij God hoort – voor je taak berekend bent en voor elk goed doel volledig toegerust.

Betekent dit dat je precies weet wat je altijd moet doen? Dat je nooit fouten maakt en altijd succesvol bent? Nee, het gaat over het leven vanuit de verlossing. Het leven als mens die bij God hoort. In tegenstelling tot de mensen waarover Paulus eerder schreef. De mensen die egoïstische zijn, geldzuchtig, zeflingenomen en arrogant. Mensen die ontevreden zijn, geen ontzag tonen voor God en voor wie niets heilig is. Die meer van zichzelf houden dan van God. Die zich meer zorgen maken over hun welvaart dan over hun ziel. Ken je zulke mensen? Voor je het weet sluipt het er bij jou ook zomaar in. En word je een

onplezierig, mopperig en onbetrouwbaar mens. Maar wie zich verdiept in de Bijbel, wie groeit in wijsheid over de redding door het geloof in Jezus Christus, die wordt een mens van God, een dienaar van God. Toegerust om het goede te doen. In mooie en in moeilijke situaties. In tijden van crisis en in tijden van welvaart. Je verliest je hoop niet, je vrede niet, je liefde niet, je vertrouwen niet. Je laat je leiden door de Geest van Christus. Dan ben je volledig toegerust om in jouw situatie het goede te doen.

**

Paulus kan het mooi zeggen. In de praktijk valt het nog wel eens tegen. Levert bijbelstudie niet veel op. Is een preek niet gemakkelijk te volgen of wordt die saai gebracht. Weet je niet wat je van bepaalde onderwerpen moet denken. Of hoe je moet handelen. Al te vaak reageer je toch kortaf, maak je verkeerde inschattingen, kom je beloften niet na, spreek je niet de goede woorden. Dat gaat mij ook gebeuren als predikant.

Des te belangrijker is het om mij te laten aansporen en bemoedigen door Paulus. Om me bezig te houden met het Woord. God die zich laat kennen en gezorgd heeft voor boeken waarin zijn woorden, zijn daden, zijn plannen en zijn regels zijn opgeschreven. De wijsheid die dat geeft over de weg van behoud door geloof in Jezus Christus. En de houding die dat geeft om als mens van God te leven.

Als er een bron met helder water is, komen de schapen er graag. God schenkt helder water. Aan mij om dat te laten zien. Aan ons allemaal om daarvan te drinken. Elke keer opnieuw.

Amen